



## Het TONGBEEN van 'Gescheiden-zijn'...

Boven de kraakbeenderen die we tot nu toe hebben gezien bevindt zich **het hyoid been**. Het is U-vormig, met een centraal lichaam en twee hoorns, aan elke kant een. Het hyoid been wordt **tongbeen** genoemd, omdat de tong er op ontspringt. Het tongbeen is met een groot aantal spieren aan de schedelbasis en het kraakbeen opgehangen, terwijl er ook spieren lopen van het tongbeen naar het borstbeen en andere aanhechtingspunten onder de larynx.

Deze spieren bepalen de positie van het tongbeen in de keel: hoog laag, naar voren of naar achteren, en aangezien de larynx is opgehangen aan het tongbeen kunnen deze spieren die het tongbeen bewegen onder bepaalde omstandigheden spanning uitoefenen op de larynx en op de daarin liggende stemplooiën. De larynx hangt op deze manier aan het hyoidbeen. Aan de voorzijde is een ligament, het **hyothyroid ligament**. Aan beide zijden bevindt zich een tamelijk grote spier, **de hyothyroidspier**, en tussen het hyoid been en het thyreoid bevindt zich een membraan, **het hyothyroid membraan**.



**hyoid been** (*Os Hyoideum*; Het "tongbeen") is in die zin uniek, omdat het het enige been in het lichaam is dat niet verbonden is met een ander been; het bevindt zich in de hals en is gevormd als een hoef, en is verbonden met de uiteinden van styloid processen van de Slaapbeenderen.

Het menselijk strottehoofd rust in een kader van kraakbeen langs verbindend ligamenten en spieren. Bij de voorzijde is schildklier kraakbeen, het stuk bij de voorzijde van de hals, staat bekend als de laryngeal, oftewel de Adamsappel.

Uit het gegeven dat dit been '....**gescheiden**....' is van alle andere beenderen blijkt, dat hieruit afgelezen kan worden: het principe van '**Gescheiden-zijn**'.

- "...**Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt YaHWaH, en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen...**" (2Cor.6:17).

De belangrijkste functie van het 'hyoid been' is, **dat het 'de tong' ondersteunt en voorziet in aanhechtingspunten voor talrijke spieren.** Daarom is dit been **VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR ONS VERMOGEN TOT SPREKEN EN SLIKKEN.**

Ook is de anatomie van het 'hyoid been' interessant. Het is samengesteld vanuit 5 delen: een lichaam, 2 grotere en 2 kleinere punten. **'5' is het getal van ver'lossing' & genade.**

In dit artikel zullen we in detail ons bezig houden met **'de wonderen van dit ogenschijnlijk onbetekenisvolle & vaak vergeten been'**; waarbij we zullen merken dat vaak de meest nederige en meer verborgen dingen voor ons van het grootste belang zijn om te begrijpen en in praktijk te brengen.

## Gescheiden-zijn...

Als we in Bijbels opzicht denken aan 'gescheiden-zijn', dan denken we aan: het ons afzonderen van al het fysiek-zinnelijke op aarde. Dit is noodzakelijk voor ons om **met YaHWaH her-één-igd in Geest te kunnen zijn**. Dit principe zien we vele malen in de Schrift geïllustreerd in, bijvoorbeeld:

- **Noach** Noach werd samen met zijn gezin **gescheiden** in de Ark, met als gevolg dat zij werden behouden terwijl ondertussen de ongoddelijken werden vernietigd
- **Mozes** Mozes werd naar het land Midian gestuurd, **gescheiden** van zijn volk, eerdat hij (in eenheid met Vader) Israël uit Egypte kon leiden richting het beloofde land.
- **Jozef** Jozef werd van zijn broeders **gescheiden** en naar Egypte gestuurd, dat als uiteindelijk gevolg had, dat door middel van zijn daden (in eenheid met Vader) velen in leven konden blijven gedurende de hongersnood.
- **YaHshua** YaHshua **scheidde zich af** van zijn discipelen om de berg op te gaan om te bidden, vlak voor het uur van zijn kruisiging. Dit zou leiden tot zijn 'her'-één-iging met Vader.

De opsomming gaat nog verder. Maar we merken dat: **om her'stel te kunnen bewerkstelligen**, er *eerst sprake moet* zijn van **gescheiden-zijn**. Dit gescheiden-zijn is **noodzakelijk opdat wij 'dichter tot YaHWaH' te kunnen komen**, waardoor wij Zijn wegen beter kunnen gaan begrijpen.

- **Mozes** probeerde *in eerste instantie* zijn volk *op eigen kracht* te verlossen, door een Egyptenaar te doden die een van de Hebreërs sloeg (Ex.2:12). Door deze daad was Mozes genoodzaakt om naar Midian te vluchten om **een tijdlang gescheiden** te zijn, WAARDOOR YaHWaH hem kon voorbereiden op het werk om het volk uit te leiden.
- **Jozef** probeerde *zo ook op eigen kracht* in een machtspositie m.b.t. zijn broers te komen, met als gevolg dat hij naar Egypte werd geleid om door Vader *d.m.v. vele bezoeken* **vernederd** te worden, eerdat hij gereed was om voor Zijn Heerlijkheid een groot werk te kunnen verrichten.

We merken dus dat **'gescheiden-zijn'** voor ons **noodzakelijk** is om te kunnen worden vernederd, wat leidt tot een verheerlijking van Vader en niet van onszelf. **Pas als** wij Zijn oppermacht zien, **zullen we** ten volle met Hem ver-één-igd zijn. Voor ons fysiek-zinnelijk denken is dit iets vreemds, nl.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| ▪ dat we <b>via 'gescheiden-zijn' tot ver-één-iging</b> moeten komen | ▪ dat we <b>via 'de dood' 'het leven'</b> pas kunnen vinden | ▪ dat we <b>door 'smart' pas 'vreugde'</b> kunnen vinden, enz. |
|--|---|--|

Israël is als volk vanuit vele **'gescheiden'-mensen'** gevormd, maar we zullen daarentegen **ver-één-igd** worden **tot ÉÉN LICHAAM**, zoals de Schrift aangeeft:

- **"...Want gelijk het lichaam een is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook de Messias..."** (1Cor.12:12).

Dit 'tezamen brengen van een volk' heeft als bedoeling: om haar (symbolisch als: de Bruid) **te ver-één-igen met** haar Echtgenoot, onze Hemelse Vader.

Op dit ogenblik zijn wij allen nu gescheiden van YaHWaH, doch zullen op een toekomstige datum **met Hem VER-ÉÉN-IGD** zijn. Het lijkt heel veel op: de scheiding van Eva van Adam. De vrouw werd **vanuit** de man genomen, waarop deze breuk door middel van het huwelijk geheeld zodat zij **weer tot één vlees** konden komen. Op deze wijze blijkt:

- **HET HUWELIJK IS EEN HER-ÉÉN-IGING TUSSEN MAN & VROUW, ZOALS DIT WAS IN DEN BEGINNE.**
- **zo ook is onze relatie met YaHWaH, die onze echtgenoot is: WE ZULLEN MET HEM HER-ÉÉN-IGD ZIJN, WANNEER DE BRUID (ISRAEL) HAARZELF GEREED GEMAAKT HEEFT.**

Ik zeg 'her-één-igd', omdat we van oorsprong vanuit Hem zijn, NET ZOALS 'de vrouw' van oorsprong vanuit 'de man' is.

- **"...Want uw man is uw Maker, YaHWaH der heerscharen is Zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, Elohim der ganse aarde zal Hij genoemd worden..."** (Jes.54:5).

- **“...Een ieder, die gelooft, dat Yahshua de Messias is, is uit Elohim geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is...”** (1Joh.5:1).

‘Het principe van **gescheiden-zijn**’ is ook te zien in het verslag van Mozes & het volk van Israël, toen zij in de woestijn waren. Om met YahWaH te kunnen communiceren (dus te ‘ver-één-igen’) moesten zij ‘...**buiten de legerplaats...**’ gaan.

- **“...Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar: tent der samenkomst. Ieder, die YahWaH zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was...”** (Exod.33:7).

Dus het gebod ‘...**gaat uit van hen en zondert u af ...**’ (2Cor.6:17) heeft vele niveaus:

- 1<sup>e</sup> Het leidt tot: een fysieke her-één-iging van **man & vrouw**
- 2<sup>e</sup> **Het gehele volk van Israël** zal samengesmeed worden als ‘de bruid’
- 3<sup>e</sup> Als Israël als bruid gereed is, zal zij **her-één-igd worden met haar Maker, haar Echtgenoot**, van Wie zij afkomstig was!

Wat een schitterende zegen en belofte, om vanuit dit ene gebod ‘...**gaat uit van hen en zondert u af...**’ vooruit te zien! Dit brengt ons tot de indirecte verbinding van **het Tongbeen** met **het Slaapbeen** (symbool voor ‘de beloften van YahWaH’).

### Het SLAAPBEEN...

‘Het Tongbeen van **gescheiden-zijn**’ is verbonden met de uiteinden van de styloid processen van ‘de Slaapbeenderen’ door middel van de banden. De banden zijn flexibele vezelachtige banden die tezamen gebonden zijn om de diverse beenderen en het kraakbeen te verbinden.

Zoals we in de eerdere studie over de Schedel geleerd hebben, staan **de Slaapbeenderen** symbool voor ‘**de beloften van YahWaH**’. Daarom bestaat een **intieme relatie tussen**

- ‘DE BELOFTEN VAN YAHWAH’	&	- ‘HET PRINCIPE VAN GESCEIDEN-ZIJN’
----------------------------	---	-------------------------------------

Wordt in de Schrift over deze link gesproken? Laten we dit eens bekijken...

- <b>“...Vormt geen ongelijk span MET ongelovigen,</b>	- <b>want wat heeft gerechtigheid gemeen MET wetteloosheid, of</b>
- <b>welke gemeenschap heeft het licht MET de duisternis?</b>	- <b>Welke overeenstemming is er TUSSEN de Messias en Belial, of</b>
- <b>welk deel heeft een gelovige samen MET een ongelovige?</b>	- <b>Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel van Elohim MET afgoden?</b>

**WIJ TOCH ZIJN de tempel van de levende Elohim, gelijk Elohim gesproken heeft:**

**IK ZAL ONDER HEN wonen en wandelen, en Ik zal hun Elohim zijn en zij zullen Mijn volk zijn.**

**Daarom ...**

- <b>gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt YahWaH, en</b>	- <b>houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen,</b>
- <b>En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn,</b>	- <b>zegt YahWaH, de Almachtige...”</b> (2Cor.6:14-18).

Hieruit blijkt ‘het belang van ons **gescheiden-zijn**’ met betrekking tot: **ALLES wat niet van YahWaH is.**

Als we ons afzonderen van alles wat '...aards...' is, dan zal Vader ons aannemen, dan zal Hij een Vader voor ons zijn & zullen wij Zijn zonen & dochteren zijn.

Deze éénheid met Vader is inderdaad **het schitterendste van al de beloften** dat YaHWaH aan Zijn volk gegeven heeft en VEREIST 'gescheiden-zijn' OM in vervulling te kunnen komen.

Met reikhalzend verlangen kunnen we hiernaar uit zien, want deze belofte komt tot volledige ontwikkeling! Dat deze éénheid met YaHWaH een schitterende BELOFTE is, wordt in het volgende vers uitgelegd, waar Paulus schrijft:

▪ "...Daar wij **NU DEZE BELOFTEN BEZITTEN, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en ZO ONZE HEILIGHEID VOLMAKEN IN de vreze van Elohim...**" (2Cor.7:1)

We merken hier dus:

- **het ontvangen van** 'de beloften van YaHWaH' zijn nauw verbonden met
- **'ons gescheiden-zijn'** van 'alles wat niet van Hem is'.

## Het SCHILD(vormig) KRAAKBEEN...

Op de afbeeldingen zien we dat het Tongbeen gekoppeld is aan het Schildvormig Kraakbeen, door middel van **het hyothyroid membraan**. Dit is interessant omdat **het schildvormig kraakbeen** (de thyroid cartilage) ook wel genoemd wordt: "...de Adams Appel...".



Als kind hoorde ik vaak het verhaal: waarom mannen zo'n 'bobbeltje' in hun hals hadden.

Net zoals vele andere kinderen werd mij verteld, dat toen Adam van de verboden vrucht at (men meende dat het een appel was), dat het bleef steken in zijn keelgat. Dit was dan zgn. de reden voor de 'bobbeltje', wat gewoonlijk de Adams Appel genoemd werd.

Als kind kende ik de werkelijke betekenis hiervan niet. **Ook al is het slechts een volksverhaal, dan nog** leert het ons iets wat perfect past tussen de anatomie van ons lichaam & de principes waar elk onderdeel symbool voor staat.

We hebben alreeds gemerkt dat **'het Tongbeen van gescheiden-zijn'** verbonden is aan de Adamsappel. In overeenstemming hiermee zien we in het Bijbelsverslag dat: **toen Adam van de verboden vrucht at, hij zich van YaHWaH SCHEIDDE.**

"...En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ('chaba') ik mij..." (Gen.3:10)

**chaba'**

( zich)verbergen, heimelijk, zich schuil houden, verdichten, verstommen, zich verborgen houden, zich verschuilen, weggeborgen

Het woord ‘...**verbergen**...’ betekent ‘**zich verschuilen**’ of ‘**terugtrekken**’. Dus als gevolg van ‘het eten van de verboden vrucht’ kwam er **een scheiding tussen** YaHWaH & hem, wat schitterend geïllustreerd wordt in de anatomie van ons lichaam!

## De HOORNS van het TONGBEEN...

Zoals we eerder opmerkten, heeft het Tongbeen 4 hoorns: **2 grotere en 2 kleinere hoorns**. In de Schrift staan **hoorns symbool voor KRACHT**.



- “...**ik zag, dat hij tot vlak bij de ram kwam; verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide hoorns, en er was geen kracht in de ram om tegen hem stand te houden; hij wierp hem ter aarde en vertrad hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht redde...**” (Dan.8:7)
- “...**Zijn heerlijkheid glanst als het licht, Zijn kracht (*‘hoorns’* SVV) **gaat schuil in de stralen uit Zijn zijde...**” (Hab.3:4)**

Wanneer **WIJ VAN VADER GESCEIDEN** zijn, verblijft Hij in ons, waarbij wij **Zijn kracht** zullen hebben (in de vorm van Zijn Geest, **door ons te overschaduwen**).

- “...**En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge...**” (Luc.24:49)

Dit is van groot belang aangezien we juist door Vader ‘de kracht’ hebben om alles te verrichten.

We zien dit ook geïllustreerd in de woorden van YaHshua, waarin hij stelt: **dat zelfs hij niets NIETS op eigen houtje kan doen**. Hiervoor heeft hij nodig: **de kracht van Vader**. Deze kracht is aan hem gegeven omdat hij er niet op uit is om zijn eigen wil te doen, doch ‘**de wil van de Vader**’. We merken dus dat YaHshua in dit opzicht **GESCEIDEN IS VAN** Vader.

- “...**Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft...**” (Joh.5:30)

**YaHshua** (die één is met YaHWaH) **versterkt ons met ‘DEZELFDE KRACHT DAT HIJ VAN VADER ONTVING’**:

- “...**Ik en de Vader zijn één...**” (Joh.10:30)
- “...**Ik vermag alle dingen in HEM, DIE MIJ KRACHT GEEFT...**” (Fill.4:13)

Van groot belang is hierbij ook: de verbinding tussen **het Tongbeen** & ‘...**de tong...**’ (waarover de Schrift stelt, dat **er in de tong grote KRACHT schuil gaat**):

- “...**Dood en leven zijn in DE MACHT VAN DE TONG; wie zijn tong graag gebruikt, zal haar vruchten eten...**” (Spreu.18:21)

Lees ook het verslag in Jac.3:1-12, waarin de tong vergeleken wordt met ‘**DE TOOM IN DE BEK VAN EEN PAARD**’, om deze te besturen. In vers 2 staat, dat “...**als wij niet in ons spreken struikelen, wij een volmaakt man zijn & in staat zelfs ons gehele lichaam in toom te houden...**”.

We merken dat er in een eerder vers van Jacobus over gesproken werd:

- “...**Indien iemand meent godsdienstig te zijn en DAARBIJ ZIJN TONG NIET IN TOOM HOUDT, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos...**” (Jac.1:26)

Door een juist of onjuist gebruik van onze tong **berokkenen wij onszelf goed of kwaad**, maar heeft dit **OOK een effect op anderen**. De woorden die we tot een ander spreken kan hem/haar **opbouwen of afbreken**. Denk maar eens wat **een woord van bemoediging** kan doen voor een persoon, in tegenstelling tot **een boosaardig of hatelijk woord**.

In haar gedichten spreekt Helen Steiner Rice ook over dit principe in haar gedichten. In 'Warm onze harten met Uw Liefde' lezen we:

Oh, put the summer brightness  
in our closed unseeing eyes  
So in the careworn faces  
that we pass we'll recognize

The heartbreak and the loneliness,  
the trouble and despair  
That a word of understanding  
would make easier to bear.

Ook spreekt Jacobus over het feit dat we vanuit dezelfde mond **niet** mogen 'zegenen & vervloeken'. Vanuit de koppeling van 'de tong' met het Tongbeen blijkt, dat **we**

- 'het goede' van 'het kwade' moeten SCHEIDEN &
- ervoor kiezen enkel **het goede** te spreken **om** te onderrichten

'De tong' heeft beslist **een beslissend KRACHTIGE UITWERKING** om: **TE Vernietigen** of **Leven te brengen**. Moge ons verlangen net zo zijn, als dat van David:

- "...**Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o YahWaH, mijn rots en mijn verlosser...**" (Psalm 19:14)

### Israël werd Bevolen om zich **AF TE ZONDEREN VAN 'de andere volken'**...

NET ZOALS wij **geestelijk 'gescheiden'** moeten zijn, beveelt Vader ons ook, om als volk **fysiek 'gescheiden'** te zijn. Vele malen is Israël in het Oude Testament bevolen om **geen verbonden te sluiten met** andere volkeren, aangezien zij Israël op het verkeerde pad zouden brengen.

- "...**Neem u in acht, dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land, waarheen gij gaat, opdat zij niet tot een valstrik in uw midden worden...**" (Exod.34:12)

Deze wet is tot op de huidige dag nog van kracht. Multi-culturalisme is vernietigend voor alles wat in onze samenleving een 'christelijk' was. 'Religie' vormt voor elke samenleving **de grondslag**, en als dit eenmaal is **vernietigd** gaat dit ook op voor '**de vernietiging van het volk ervan**'. Dit is dan ook **de reden** van het gebod om 'ons nationaal gescheiden te houden', **OPDAT** wij YahWaH mogen dienen en mogen leven'.

Het feit dat we geroepen zijn om 'gescheiden te zijn', wil niet betekenen dat wij beter zijn dan enig ander volk. Is de berkeboom beter dan een pijnboom? Nee, een ieder is volmaakt geschapen en dient haar eigen doel. Zo ook geldt het voor ieder volk ter wereld. De een is niet beter dan de ander, zij allen zijn geschapen door dezelfde Schepper, maar voor elk ervan gelden weer andere bedoelingen.

**Israël** werd **door Vader uitverkozen als** een speciaal volk, **niet vanwege iets groots dat** zij deden of waren. In feite waren zij **de meest onbeduidende onder al de volkeren**, maar Hij verkoos hen omdat Hij hen liefhad. Als je hierover dieper nadenkt, dan zal je merken dat het zeer vernederend is.

Het principe van **als volk 'gescheiden'-zijn** wordt het beste in Deuteronomium uiteen gezet, waar wordt gesproken over **Israëls binnenkomst in het beloofde land & hoe er gehandeld moet worden met de bewoners daarin**:

- "...**Wanneer YahWaH uw Elohim u in het land heeft gebracht dat u in bezit gaat nemen, en Hij vele volken voor u verdrijft, de Hethieten, Girgasieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten, 7 volken, talrijker en sterker dan uzelf, en wanneer YahWaH uw Elohim ze aan u uitlevert, zodat u ze verslaat,**
- **dan moet u ze aan de vernietiging wijden.**
- **U mag geen verbond met hen sluiten en geen medelijden met hen hebben.**
- **U mag geen familiebanden met hen aanknopen: uw dochters mag u niet aan een van hun zonen geven, noch voor uw zoon een van hun dochters kiezen. Zij zouden uw kinderen van mij**

*vervreemden, omdat ze andere goden gaan vereren. En dan zou de toorn van YaHWAH tegen u ontbranden en zou Hij u spoedig vernietigen.*

- *Nee, zo moet u tegen hen optreden: hun altaren moet u neerhalen, hun heilige stenen verbrijzelen, hun heilige bomen omhakken en hun godenbeelden verbranden.*
- *Want u bent een volk dat aan YaHWAH uw Elohim gewijd is. U heeft Hij onder alle volken op aarde uitverkoren om zijn eigen volk te zijn.*
- *Niet omdat u talrijker bent dan de andere volken heeft YaHWAH zich aan u verbonden en u uitverkoren, want u bent het kleinste van alle volken.*
- *Maar omdat YaHWAH u liefhad en Hij de eed aan uw vaders wilde nakomen, heeft YaHWAH u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van de farao, de koning van Egypte...” (Deut.7:1-8)*

Vanuit de verdere verslagen weten we, dat Israël ‘het gebod om zich af-te-zonderen-van de andere volkeren’ niet volledig gehoorzaamde, met als gevolg:

- **‘tot op de huidige dag zijn deze andere volkeren een doorn in onze zijde & leiden ze ons op een dwaalspoor**
- *“...De engel van YaHWAH ging van Gilgal naar Bokim en sprak: ‘Ik heb u uit Egypte geleid en u naar het land gebracht dat Ik aan uw vaders onder ede beloofd heb. Ik heb gezegd: nooit zal Ik mijn verbond met u verbreken.*
- *Maar dan moet u ook geen verbond sluiten met de bewoners van dat land en moet u hun altaren omverhalen. Maar u hebt niet naar mijn stem geluisterd. Hoe hebt u dat kunnen doen? Daarom verzeker Ik u: Ik zal de bewoners van het land niet voor u verdrijven; zij zullen u verdrücken, en hun goden zullen een valstrik voor u worden....” (Richt.2:1-3)*

Zoals we in het volgende vers lezen, zijn het de richteren die allereerst tot herstel leiden, waardoor Israel geleid zal worden vanuit deze ballingschap (door hun eigen schuld):

- *“...Uw rechters maak Ik als vroeger, uw raadsheren weer als voorheen. Dan zal men u de stad van gerechtigheid noemen, de getrouwe veste. Sion zal door recht verlost worden en haar inwoners, die zich bekeren, door gerechtigheid ...” (Jes.1:26-27)*

## **'Gescheiden-zijn' & het Getal '5'...**

Zoals we eerder opmerkten is het Tongbeen samengesteld vanuit 5 delen: één lichaam & 2 grotere & 2 kleinere hoorns. **'5' is het getal van genade & verlossing**.

Zouden wij niet van YaHWAH ‘gescheiden-zijn’, **dan** zou er in de eerste plaats geen noodzaak zijn geweest om te worden verlost. Die zijn dus aan elkaar gekoppeld. Aangezien **wij allemaal** van voor Zijn tegenwoordigheid **afgevallen** zijn, moeten **wij allen verlost** worden **OM weer te kunnen worden her-één-igd met Hem**.

Dit is in feite de gehele bedoeling van ons ‘gescheiden-zijn’. Opdat Hij ons weer bij Hem kan verkrijgen, dienen wij terug gebracht worden in een intieme relatie met Hem.

- *“...Daarom, ga weg uit hun midden en houd u ver van hen, zegt YaHWAH, en raak niets aan wat onrein is. Dan zal Ik u genadig aannemen...” (2Cor.6:17)*

## **Conclusie...**

Dit leidt ons tot het einde van deze studie over het Tongbeen.

We merken dat dit principe van ‘gescheiden-zijn’ voor ons zeker noodzakelijk om: fysiek, als volk & geestelijk tot eenheid te kunnen worden her-steld. Als we **als Zijn bruid** eenmaal in volledige eenheid met onze hemelse Vader zijn terug gekomen, kan het **‘her’-stel van alle dingen** plaats vinden. Hoezeer kijk ik vooruit naar die glorieuze dag!

Door te belijden dat wij vreemdelingen en bijwoners op aarde zijn, kijken we altijd vooruit en omarmen (net zoals onze voorvaders deden) die goddelijke belofte van her-één-iging.

- ***“...In het geloof zijn ze allen gestorven, zonder het beloofde te hebben ontvangen; maar ze hebben het slechts gezien en begroet uit de verte, en beleden, dat ze vreemdelingen zijn en zwervelingen op aarde...”*** (Hebr.11:13)
- ***“...En toch heeft geen van hen de belofte in vervulling zien gaan. ofschoon ze om hun geloof met ere worden vermeld. Want daar Elohim voor ons iets beters beschikt had, mochten zij niet zonder ons tot verheerlijking komen...”*** (Hebr.11:39-40)

