

**At-ONE-ment (één-wording, verzoening) MET YAHWAH...**

Het Wiggebeen staat symbool voor 'het principe van één-wording met YaHWaH'.

Zoals we al eerder opmerkten, kond 'het Allerheiligste' (waarin de Ark des verbonds geplaatst is), slechts één keer per jaar (op de Grote Verzoendag) bezocht worden door de Hogepriester.

Als we over de Grote Verzoendag & de offers (die op die dag moesten worden gebracht) lezen, dan kunnen we meer leren over: HOE het komt dat Vader ons naar Zich toe trekt, WAARDOOR we "...één..." met Hem kunnen worden.

- "...Dan zal hij de bok van het zondoffer, voor het volk bestemd, slachten en zijn bloed naar binnen, achter het voorhangsel brengen, en met dat bloed doen, zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft: hij zal het op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprengelen..." (Lev.16:15).

Zoals we in het voorgaande vers zagen, wordt het bloed gesprengeld op & voor het verzoendeksel. In de Schrift merken we, dat de bok symbool staat voor 'kracht':

- "...een hazewind, een bok, en een koning, tegen wie zich niemand durft stellen..." (Spreu.30:31).

Hieruit blijkt dat onze kracht in YaHshua (die symbool staat voor het zondoffer) ligt, en dus niet in onszelf:

- "...Want de Messias is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht van Elohim te verschijnen;... maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen..." (Hebr.9:24, 26).
- "...Ik vermag alle dingen door de Messias, die mij kracht geeft..." (Fill.4:13).

Wij kunnen niet op eigen initiatief binnen 'het Allerheiligste', daarvoor hebben we YaHshua nodig:

- Wij moeten ons totaal overgeven aan YaHWaH, net zoals Jacob dat deed in zijn gevecht met de engel te Pniël.
- Wij kunnen enkel binnen 'het Allerheiligste' komen doòr YaHshua, opdat we gereinigd kunnen worden van onze zonden & onderworpen aan YaHWaH's wil volkomen gereed het Koninkrijk binnen te komen.

Dit is de bedoeling van de Grote Verzoendag ('Day of At-one-ment').

- "...Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht van YaHWaH..." (Lev.16:30).

De Schrift stelt dat allen

die waarachtig bekeerd zijn van hun zonden,	die in geloof aanspraak doen op het bloed van YaHshua, dat als hun verzoeningsoffer op het Verzoendeksel gesprengeld is,	& die geloven in zijn opstanding
---	--	----------------------------------

zullen worden verlost.

- "...Want indien gij met uw mond belijdt, dat YaHshua de Meester is, en met uw hart gelooft, dat Elohim Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden..." (Rom.10:9).

Interessant om op te merken is: dat het enige wel dat iedere dag het Allerheiligste kon binnen komen: DE WELRIEKEND WIEROOKGEUR was, dat door het voorhangsel van het Allerheiligste heen kon komen.

Het wierook altaar staat symbool voor onze gebeden, waarbij zelfs onze gebeden voor onze Hemelse Vader moeten komen in de naam van YaHshua:

- "...En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam van de Meester YaHshua, Elohim, de Vader, dankende door Hem!..." (Col.3:17).



Het Verzoendeksel...

Onlangs hoorde ons gezin een preek van **mr. Dan Henry**, waarbij hij enkele interessante punten opmerkte over het verzoendeksel, die ik graag aan deze studie wil toevoegen.

Op een zeker moment **zullen wij allen**, als Israëlieten, onze Hemelse Vader van aangezicht tot aangezicht kunnen **zien**, één met Hem zijn, wat zal plaats vinden **bij het Verzoendeksel**: de plek waar YaHWaH verblijf houdt.

Bij het Verzoendeksel zal het zijn, dat wij *'als Hem'* worden. HOE worden we dan *'als Hem'*? Wanneer **je genadig bent voor degenen die genadeloos (onbarmhartig) zijn**, waardoor je zodoende wordt *'als Hem'*.

- *"...Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is..."* (Luc.6:36).

HOE kunnen we 'genadig' worden? De enige manier is door middel van **'vervolging'**. Het gaat er dan om 'WAT we met die 'vervolging' doen, als we *'als Hem'* willen worden. Worden we boos of bitter, of **geven wij blijk van medelijden / meegevoelen en genade voor onze vijanden?**

Als 'de Geest van YaHWaH binnenin je' zich ontsluiert, en 'de hoeveelheid vervolging dat je lijdt toeneemt, dan wordt 'het vlees' verteerd, met als gevolg dat je **méér genade** betoont, **omdat je geleid wordt door** de Geest en niet door het fysiek-zinnelijke.



YaHshua **werd vervolgd en betoonde aan** ons allen genade, **door** voor ons te sterven, **opdat** wij eeuwig leven konden ontvangen en niet aan dit fysiek-zinnelijke lichaam van zonde gebonden zouden blijven.

- Door te sterven, werd **zijn bloed besprenkeld op** het Verzoendeksel, en
- door deze daad heeft hij **ons in staat gesteld** 'dat wij ons van **onze zonden konden reinigen**', waardoor wij **voor YaHWeH** waardig kunnen komen te staan.

Interessant is dat het merendeel van de tijd dat men bidt, juist 'vervolging' *poogt uit de weg* te blijven, of YaHWaH te vragen of hun 'onderdrukking' mag stoppen. Realiseer je, dat we in gebed als wierook (**de reuk van ons verzoek / smeekbeden**) voor YaHWaH's verzoendeksel komen te staan, dat **door het voorhangsel heen** in het Allerheiligste komt. Dus ALS we ernaar verlangen om meer en meer *'...als Hem...'* te worden, moeten we Vader **danken voor de vervolgingen** die Hij ons geeft, aangezien we dan **nader tot Hem** aan het komen zijn.

- *"...Trouwens, allen, die in de Messias YaHshua godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden..."* (2Tim.3:12).

Vele mensen menen dat als je beproevingen en vervolging ondergaat, het komt omdat je gezondigd hebt, waarop YaHWaH je nu 'de rekening terug betaalt' voor datgene wat je verkeerd deed. Dit is echter niet Bijbels. YaHshua stelt dat Hij ons wil verlossen door middel van beproevingen, niet vanuit beproevingen:

- *"...Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze..."* (Joh.17:15).

De uitleg van dit vers geeft aan, dat YaHWaH wil dat wij verlost worden door middel van onze beproevingen: Hij geeft aan wat voor soort bevrijding hij wil:

- **niet dat zij zonder gevaar zouden leven**,
- maar dat zij **bewaard mogen worden voor** 'alles wat zij VANUIT ONDERVINDING KONDEN BEWIJZEN dat 'de doctrine van behoud' (dat zij vanuit zijn mond ontvingen, om anderen te bevrijden) **juist** is,

Verder leert de Schrift ons, dat we enkel door middel van veel strijd geschikt gemaakt kunnen worden om 'het Koninkrijk van Elohim' te binnen kunnen gaan.

- **“...om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij DOOR VELE VERDRUKKINGEN het Koninkrijk van Elohim moeten binnengaan...”** (Hand.14:22).

Daarom zullen OOK WIJ (net zoals YaHshua vervolging onderging & ver-ee-igd werd met YaHWaH) in zijn voetstappen moeten volgen:

- **“...Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om YaHshua's wil, OPDAT ook het leven van YaHshua zich in ons sterfelijk vlees openbare...”** (2Cor.4:11).

Hoe kunnen we dus 'barmhartigheid' betonen aan degenen die genadeloos / onbarmhartig zijn?

Door middel van gebed, aangezien het de zoete welriekende wierookgeur van onze gebeden is, dat dagelijks het Allerheiligste binnen komt.

We kennen het voorbeeld van 'het leven van oudste broer YaHshua', die (als een van de laatste dingen dat hij op aarde deed), **vanuit medelijden** de volgende woorden **bad**:

- **“...En YaHshua zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen...”** (Luc.23:34).

ALS GEVOLG VAN dat wij door vervolging heen gaan & barmhartigheid en troost van YaHWaH' ontvangen, KUNNEN WIJ DAARDOOR anderen in hun wandel weer helpen: door hen ware barmhartigheid, troost & liefde te betonen.

- **“...die ons troost in al onze druk, ZODAT WIJ HEN, DIE IN ALLERLEI DRUK ZIJN, TROOSTEN KUNNEN met de troost, waarmee wijzelf door Elohim vertroost worden....”** (2Cor.1:4).

Nog een schitterend voorbeeld van barmhartigheid vinden we in de Schrift in het verslag over Jozef. Jozef zei vlak na de dood van zijn vader tot zijn broers:

- **“...Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar Elohim heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden...”** (Gen.50:20).

Als we het volledige verslag over Jozef lezen, merken we dat het tijd en verdrukking betekende voor Jozef om jegens zijn broers te kunnen komen tot 'het punt van barmhartigheid'. Het gevolg was dat Jozef niet boos of verbitterd naar zijn broers was, maar veeleer met ontferming bewogen vanwege hun lijden (dat veroorzaakt werd door **hun knagend geweten en schuldgevoel** jegens Jozef). Dit wordt geïllustreerd in de eerste ontmoeting in Egypte tussen Jozef en zijn broers:

- **“...Toen wendde hij zich van hen af en weende...”** (Gen.42:24).

Als je het verslag leest zal je merken dat Jozefs broers hem niet herkenden. Dit komt omdat Jozefs gehele houding en zelfbeheersing veranderd was. Zijn broers kenden hem enkel als een trotse jongen die beweerde dat zij oor hem zouden gaan neerbuigen. Doch door verdrukking werd deze trots van Jozef verteerd en had nu enkel barmhartigheid en medelijden met zijn broers, die zijn vijand / onderdrukkers waren.

Omdat Jozef vanwege beproevingen oog in oog met YaHWaH kwam te staan (en in dat opzicht één-met-YaHWaH werd), kon hij medelijden en barmhartigheid jegens hen betonen.

Zo ook moet een ieder van ons verdrukkingen ondergaan, als we oog-in-oog met onze Hemelse Vader moeten komen. Daarom ook kunnen we ons verheugen in onze verdrukkingen: aangezien we weten, dat dit ons nader tot Hem brengt.

De Aanhechtingen met het Wiggebeen...

Het Wiggebeen is in feite 'de Hoeksteen' van de schedel.

Het staat in verbinding met alle andere 7 Schedelbeenderen en 5 van de Aangezichtsbeenderen (2 Jukbeenderen, 2 Verhemeltebeenderen (*os Palatine*) en het Neustussenschot.

Omdat het Wiggebeen in verbinding staat met alle andere 7 schedelbeenderen, merken we dat **het Wiggebeen** (dat symbool staat voor de Ark des Verbonds – het definitief uitwissen van de zonde & de ver-één-iging / verzoening met YaHWaH) **is verbonden met ALLE ASPECTEN VERLOSSING / HEIL** (de schedelbeenderen staan symbool voor **'de helm des heils'**). Zonder 'het bloed van YaHshua' besprenkeld op het Verzoendeksel, is er geen sprake van zonde & verlossing.

- “...En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving....zo zal ook de Messias, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot HUN HEIL verwachten...” (Hebr.9:22, 28).

Dat is dan ook de reden waarom dit Wiggebeen ‘de hoeksteen’ is, waardoor we anders uiteenvallen (bezwijken). Het is bij de Ark des Verbonds, dat YaHWaH zegt: “...Daar zal Ik Mij aan u openbaren, en boven het verzoendeksel tussen de twee cherubs, die op de ark des Verbonds staan, zal Ik alles mededelen, wat Ik u voor de Israëlieten heb te bevelen...” (Exod.25:22).

Zonder YaHWeH ‘als centraal middelpunt in ons denken / leven’, zullen wij uiteenvallen (bezwijken). De ‘hoeksteen’ (de Ark des Verbonds) moet op zijn plek staan.



Het Neus tussenschot staat symbool voor ‘onze werken’.

Wanneer we eenmaal “EÉN met VADER” zullen zijn, zullen wij **zèlfs nog grotere werken** verrichten dan YaHshua.

- “...**Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader...**” (Joh.14:12).



Het Jukbeen staat symbool voor ‘de Waarheid’ & ‘het Verhemelte been (os Palatine) staat symbool voor ‘de Liefde’.

Omdat YaHWaH Waarheid & Liefde is, moeten we ‘de liefde & de waarheid’ omhelzen, om bij Hem te kunnen wonen.

- “...**De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik maar ook allen, die de waarheid hebben leren kennen, om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid: Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van Elohim, de Vader, en van YaHshua de Messias, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde...**” (2Joh.1:1-3).



Spieraanhechtingen bij het Wiggebeen...

Aan dit been zijn 11 paar spieren bevestigd.

‘11’ is **het getal** van onvolmaaktheid, wanorde, desorganisatie en desintegratie. Van belang is, is dat het afgeleid is van: het feit dat het een toevoeging op de goddelijke ordening is (10) is en een vermindering van goddelijke heerschappij is (12).

Als we niet komen tot het punt van ‘ver-één-igen’ (verzoening) met YaHWaH, dan zijn we onvolmaakt, en dit klopt gezien onze sterfelijkheid. Onze gehele fysiek-zinnelijke natuur moet voor ons verteerd worden, om in Hem volmaakt te worden. **Net zoals** het Wiggebeen de hoeksteen van de schedel vormt, **zo vormt** de Ark des Verbonds de hoeksteen voor ons geestelijk leven. Zonder dit zouden we niet alleen desintegreren, maar zouden we geestelijk onvolmaakt zijn.

Nu we merken dat er aan dit Wiggebeen 11 paar (dus 22) spieren gehecht zijn, dienen we ook naar het belang van dit **getal ‘22’** te kijken.

Omdat ‘22’ **het dubbele van 11** is, is het belang van dat getal **de geïntensifieerde vorm (desintegratie, desorganisatie)**, met name in verband met ‘het Woord van YaHWaH’, aangezien er in het Hebreeuwse alfabet 22 letters zijn. Wijst het daarom op het feit, dat ‘de openbaarmaking van YaHWaH’ uitgevoerd in de menselijke taal en het onderhouden van de mens onderhevig zou zijn aan desintegratie en verderf?

- Het is **BIJ DE ARK DES VERBONDS** dat we ‘één met YaHWaH’ worden, als we met Hem communiceren in Geest & Waarheid, en niet op grond van onze eigen fysiek-zinnelijke verdiensten.

- Het is **BIJ DE ARK DES VERBONDS** dat dit aan verderf onderhevige fysiek-zinnelijke lichaam uiteindelijk tot onsterfelijkheid veranderd wordt.

- "...**maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbiddeers de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbiddeers...**" (Joh.4:23)

Het gegeven van de spieraanhechtingen leert ons dus, dat 'de hoeksteen' waardoor we 'de banden van dit vlees (dat aan verderf en desintegratie onderhevig is)' **LOS GEMAAKT kunnen WORDEN**, door middel van de Ark des Verbonds, alwaar we één zullen worden met YaHWaH & Zijn goddelijke orde.

Eerdat we volledig ver-ee-n-igd kunnen zijn, moeten we bereid zijn **OM** door Hem geoordeeld te worden, **OM** tot volmaaktheid te kunnen worden gekneed.

ZEEFBEEN (os ethmoidale)...

De bestudering van het Zeefbeen (os ethmoidale) gaat hand in hand met 'de bestudering van de 'geur / reuk'.

Het Reukofferaltaar wordt gesymboliseerd door **het Zeefbeen**. Het Reukofferaltaar was een plek van Gebed, waardoor dit Zeefbeen symbool staat voor '**het principe van Gebed**'.

- "...**En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Elohims aangezicht op...**" (Opb.8:4)

Het Zeefbeen ('ethmoid'= *zeven, ziften*) is een uitermate licht en sponsachtig been, vol met holten (luchtruimten) en kanalen; en het heeft een kubusvorm.

Het Zeefbeen bestaat uit 3 gedeelten;

- a. een horizontaal zeefvormig plaat, dat een deel van de basis van de schedel vormt,
- b. een loodrechte wand, dat een deel van het neustussenschot vormt; en
- c. 2 zijdelingse gedeelten met grote massa's cellen.

Het getal '3' staat voor: *vast, compact, duurzaam, reëel, stevig, compleet* en *heel*. Juist door met Hem te communiceren, kunnen we meer en meer '...als Hem...' zijn, en dus compleet.

- "...**Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van de Messias YaHshua, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat Elohim wil...**" (Col.4:12)
- "...**Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen...**" (Luc.21:36)



Het zeefbeen vinden we aan de basis van de schedel.

De *horizontale zeefvormige plaat* vinden we aan het bovenste deel van het zeefbeen en is opwaarts gericht vanuit een *dik, glad, driehoekig stuk*, dat de **crista galli** genoemd wordt. De crista galli neigt naar een kant, dat velen doet denken aan **iemand die bidt: zoals YaHshua** in de hof van Gethsemane. De crista galli biedt bescherming aan de hersen in de holte, wat voorziet in een aanhechtingspunt voor de **falx cerebri**.

In het artikel over het Zenuwstelsel, zullen we leren dat '**falx**' betekent: '*sikkel*'. Binnen de anatomie van ons hoofd hebben we een **falx cerebri** en een **falx cerebelli**, dat symbool staan voor de 2 sikkels in Openbaring.14.

Aan elke zijde van de crista galli is de zeefvormige plaat diep ingekerfd waardoor plek overgelaten wordt voor **de reukbollen**, die behulpzaam zijn in ons vermogen **om geuren / reuk waar te kunnen nemen**. De reuk zenuwvezels gaan van de neusholte, dòòr de groeven in de zeefvormige plaat, omhoog in de reukbollen. Vanuit de reukbollen reist **de zenuwimpuls** door naar '**het hersen interpretatiegebied**'. Dus als de zeefvormige plaat gebroken is, verlies je je reukvermogen.

Het Zeefbeen bevindt zich tussen het Wiggebeen en het Neusbeen.

In de Schrift lezen we dat het Reukofferaltaar (het Zeefbeen) nauw verbonden is met de Ark des Verbonds (het Wiggebeen) in het Heiligdom, aangezien deze enkele gescheiden worden door een voorhangsel. Daarom kunnen **onze gebeden er doorheen stromen naar de tegenwoordigheid van YaHWaH** Die op het Verzoendeksel verblijft.

- "...**Gij zult het zetten voor het voorhangsel, dat voor de ark der getuigenis is voor het verzoendeksel, dat boven de getuigenis is, waar Ik met u zal samenkomen...**" (Exod.30:6)

Wij kunnen dus *door middel van onze gebeden voor YaHWaH een welriekend reukwerk zijn*:

- **“...want WIJ ZIJN voor Elohim een geur van de Messias onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan...”** (2Cor.2:15)

In de tegenwoordigheid van de Crista Galli merken we dat [willen onze gebeden voor YaHWaH *aanvaardbaar en welriekend* zijn] **onze gebeden via YaHshua moeten** gaan. Dit feit wordt nader gestaafd door: het **daarvoor gebruikte geurwerk** (wat nader uitgelegd wordt in de studie over de ‘geur / reuk’) dat met diverse namen wordt aangegeven, ‘...**zuiver, eeuwig, welriekend, heilig**...’. Deze eigenschappen kunnen enkel aan YaHshua gegeven worden, aangezien wij die volheid van de Geest nog niet verkregen hebben. **Niet toegestaan** was, om het reukwerk na te maken. Onze gebeden zijn daarom pas echte gebeden, als zij via YaHshua omhoog stijgen.

- **“...En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam...”** (Joh.16:23)

Vervolgens is het ook interessant om te weten, dat het Reukofferaltaar ook rechtstreeks verbonden is met **‘het vuur van het Geelkoperen Altaar**, of **Brandofferaltaar** (dat gesymboliseerd wordt door **de Hersenstam** – zie de studie over het Zenuwstelsel), aangezien het **‘het vuur van het Geelkoperen Altaar’** was, dat het reukwerk op het gouden reukwerkaltaar aanstak. Het vuur dat het altaar aanstak, was **van hemelse oorsprong**:

- **“...En er ging vuur uit van YaHWaH en dit verteerde op het altaar het brandoffer en de vetstukken; toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht...”** (Lev.9:24)

Als hiervoor zogenoemd ‘...**vreemd vuur**...’ (of zullen we het ‘fysiek-zinnelijk vuur’ noemen) gebruikt werd, volgde er een onmiddellijke dood:

- **“...En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht van YaHWaH, hetgeen Hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van YaHWaH en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van YaHWaH ...”** (Lev.10:1-2)

Zo ook moeten we dit **via YaHshua** doen (als we in onze gebeden aan YaHWaH een verzoek doen), opdat we overeenkomstig de wil van de Vader in de hemel’ vragen en niet overeenkomstig het fysiek-zinnelijke vlees. De gehele **bedoeling van het gebed** is, **om YaHWaH te leren kennen & onze eigen ‘echte’ geestelijk zelf in Hem**, dus niet de bevrediging van onze bekrompen fysiek-zinnelijke hebbingetjes.

- **“...Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden...”** (Joh.15:7)

We zien dat dit gebedsvoorbeeld door YaHshua gegeven was, toen hij op deze aarde wandelde. In een van zijn laatste gebeden tot zijn hemelse Vader, voordat hij deze aarde verliet, zei: **“...niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde...”**. Hij beseftte het belang dat ‘overeenkomstig de Geest / de wil van Vader’ (dus tegengesteld aan dat van het vlees) gevraagd moest worden:

- **“...deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!...”** (Luc.22:42)
- **“...En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort...”** (1Joh.5:14)

David begreep ook dit verband, zoals we in de Psalmen lezen:

- **“...Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer...”** (Psalm 141:2)

Hij zag het verband tussen **het reukwerk / gebed & het offer / verbranden van het vlees**.

- **Pas als** onze fysiek-zinnelijke natuur *volledig verbrand (verteerd)* is, **kunnen onze gebeden** voor YaHWaH *een optimaal welriekend reukwerk* zijn.
- **Pas als** onze fysiek-zinnelijke natuur *volledig verbrand (verteerd)* is, **kunnen vrijelijk** van aangezicht tot aangezicht met YaHWaH **communiceren**.

Hoe wordt onze fysiek-zinnelijke natuur *volledig verbrand (verteerd)*? **Door** de inwoning van de Geest, **door** het aanwezig blijven van YaHshua’s woorden in ons. **Zonder YaHshua is het onmogelijk**, dat onze gebeden door YaHWaH aangehoord worden.

Het Zeebeen bevindt zich tussen de Neusbeenderen. **De Neusbeenderen** staan symbool voor **‘het principe van schuldigbevinding’**. Als we met YaHWaH communiceren, zullen we merken hoe onrein we in feite zijn, als de zuiverheid en het heilige van YaHWaH aan ons openbaargemaakt wordt. We zullen onszelf

verootmoedigen & in ons hart overtuigd zijn van de zoned. Op dit moment staan wij gereed om te worden gezuiverd en om 'de liefde van YaHWaH' op onszelf toe te passen. We zullen Zijn karakter als een spiegel ons voorhouden, om (naar Zijn gelijkenis) ononderbroken met Hem van aangezicht tot aangezicht te kunnen gaan communiceren.

Terwijl we overtuigd zijn van de zonde (dat nog steeds aanwezig is), zal onze gemeenschap met YaHWaH nog steeds niet volledig zijn. '**Het overtuigd zijn van onze schuld**' is de eerste stap tot **verzoening**.

Spieraanhechtingen bij het Zeefbeen...

Het Zeefbeen staat in verbinding met **15** beenderen.

- | | | |
|--|--|---|
| ▪ ' 15 ' is 3 x 5. '5' is het getal van genade | ▪ ' 3 ' is het getal van goddelijke volmaaktheid | ▪ ' 15 ' is een getal dat <i>specifiek verwijst naar 'daden die d.m.v. de energie van goddelijke genade zijn uitgevoerd'</i> . |
|--|--|---|

De beenderen waarmee het Zeefbeen in verbinding staat zijn: het Wiggebeen, het Voorhoofdsbeen en alle Aangezichtsbeenderen (uitgezonderd het Kaakbeen: straf / tuchting / discipline) en het Jukbeen (waarheid).

 We hebben het alreeds gehad over 'het belang van **het Wiggebeen**, dat symbool staat voor '**de Ark des Verbonds**', in verband met het Zeefbeen.

 **Het Voorhoofdsbeen** staat symbool voor '**het zegel van YaHWaH**'. Juist **door onze gebeden** leren we YaHWaH kennen, omdat we door middel van deze gemeenschap **ernaar gaan verlang om** meer op Hem te gaan gelijken. '**Gemeenschap**' is: **een tot overeenstemming komen**.

Dit vereist '**de dood van ONZE FYSIEK-ZINNELIJKE NATUUR**' & DE DUISTERNIS, opdat wij **TEN VOLLE IN ZIJN LICHT** mogen gaan verblijven.

- "...**welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?**..." (2Cor.6:14)

- **Pas** wanneer we '...100% NAAR ZIJN GELIJKENIS...' zijn, kunnen we waarachtig Hem toebehoren,
- **waarop** Hij vervolgens Zijn zegel op ons voorhoofd kunnen drukken.

 **Het Zeefbeen** staat in verbinding met alle Aangezichtsbeenderen, met uitzondering van het Kaakbeen en de 2 Jukbeenderen. Het staat dus in verbinding met totaal 11 van de Aangezichtsbeenderen.

Ons aangezicht is een weergave van ons karakter, en zoals we eerder zagen: is **het doel van het gebed**, dat wij **van aangezicht tot aangezicht** met YaHWaH mogen komen. De vervulling van deze belofte zal openbaar gemaakt zijn als wij 100% verheerlijkt zijn en volledig in overeenstemming met Hem zijn.

Dan zullen wij beseffen '*dat we vanaf den beginne gekend zijn*', t.w. ons werkelijke Geestelijk zelf, niet ons fysiek-zinnelijke zelf.

- "...**Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben...**" (1Cor.13:12)

Dit '**...van aangezicht tot aangezicht...**' met YaHWaH komen, wordt aangetoond door de Hogepriester, die eenmaal per jaar **met YaHWaH communiceert** voor het Verzoendeksel.

Dit brengt ons bij **het Kaakbeen**, dat niet verbonden is met het Zeefbeen. **Het Kaakbeen** staat symbool voor 'het principe van straf & oordeel'. Wanneer de Hogepriester voor YaHWaH verschijnt, moest hij een hele reinigingsceremonie ondergaan, om aanvaardbaar en gereinigd voor YaHWaH te kunnen komen. Zo ook kunnen wij pas voor YaHWaH verschijnen, als **wij gereinigd** zijn, opdat Hij ons zal willen horen.

- "...**Nadert tot Elohim, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt (weifelaars, dubbelhartigen, wankelmoedigen)...**" (Jac.4:8)

De Schrift leert ons **HOE** we **gereinigd** kunnen worden: en wel **door onze zonden te belijden**:

- "...**INDIEN WIJ ONZE ZONDEN BELIJDEN, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en om ons te reinigen van alle ongerechtigheid...**" (1Joh.1:9)

Dus als wij volledig van aangezicht van aangezicht voor YaHWaH staan, dan doen wij dit vanuit een volmaakte toestand. **Omdat wij Zijn spiegelbeeld zijn**, is er niet langer meer de noodzaak van straf en oordeel, aangezien er geen zonde meer is.

Ondertussen **moeten wij** (in onze onvolmaakte fysiek-zinnelijke toestand)

- **gereinigd** zijn eerdad wij in Zijn tegenwoordigheid kunnen komen, en
- moeten **we verlangend zijn naar** Zijn heerlijkheid, dat Zijn wil gedaan wordt (en niet de onze), opdat wij kunnen groeien in Zijn Geest. Dit wordt aangegeven op de manier zoals YaHshua ons gebod te bidden:

- **“...uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel also ook op de aarde. en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren...”** (Matt.6:10, 12)

Het andere Aangezichtsbeen is waaraan het Zeefbeen niet verbonden is, is: **het Jukbeen** dat **‘het principe van Waarheid’** symboliseert.

In vele Bijbelverzen wordt aangegeven, dat men **op hun wang (jukbeen) geslagen** wordt, omdat ze **‘een volgeling van de waarheid’** zijn. Dit wordt ook in het leven van YaHshua weergegeven:

- **“...Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel...”** (Jes.50:6)

Dit slaan op de wangen werd uitgevoerd door ‘fysiek-zinnelijk gerichte mensen’, in wie geen sprake is van waarheid. Wanneer wij tot YaHWaH bidden en dus voor Hem komen van-aangezicht-tot-aangezicht, doen wij dit in Waarheid, zoals Hij waarheid is.

Onze wangen zullen niet geslagen worden, omdat wij reeds in volledige overeenstemming zijn – zowel YaHWaH als wij die in de volledige Waarheid verblijven.

Spieraanhechtingen aan het Zeefbeen..

Er zijn aan dit been geen spieren gehecht. **Spieren** staan **symbool voor oordeel**.

Dit betekent dat we in onze gebeden geen menselijk oordeel nodig hebben, aangezien alles **vanuit het hart** moet komen.

Enkele Overwegingen over Salomo's Tempel..

Deze studie zou niet volledig zijn, zonder en nadere vermelding van de tempel, dat Salomo bouwde overeenkomstig de instructies van zijn vader David.

De **‘binnenste voorhof’** werd gebouwd van **gehouwen stenen** en **cederen balken**:

- **“...Hij ommuurde de binnenste voorhof met drie rijen gehouwen stenen en een rij gehouwen cederen balken....”** (1Kon.6:36)

Hooglied spreekt ook over deze **cederen balken**:

- **“...de balken van ons huis zijn ceders en onze panelen cypressen....”** (Hoogl.1:17)

De **‘binnenste voorhof’** staat symbool voor **de ‘binnenkamer’ van ons denken**, wat we terug zien in

- de **thalamus** (Grieks voor ‘binnenkamer’) en
- **het bouwsel rondom de thalamus, dat allemaal deel uit maakt van ‘de troonzaal van YaHWaH’ in ons.**

We kunnen dus **‘de cederen balken’** ook zien als **symbolisch voor onze schedelbeenderen**, die de **‘binnenkamer’** van ons fysieke lichaam / tempel *bedekken*.



Dus: Waar staan **deze cederen balken** symbool voor?

Cederbomen werden beschouwd als de statigste bomen en waren in de oude wereld het meest begeerd en het hoogst geprijsd. Cederbomen staan symbool voor: kracht en macht. In een profetie bij de installatie van Tee Tephi als koningin, vergeleek Ezechiël haar met **een twijgje** dat afgeplukt is **van de top van een hoge ceder** (= het koninklijk huis):

- **“...Zo zegt de Meester YaHWaH: Dan zal Ik zelf van de top van de hoge ceder een twijgje nemen en dat in de grond zetten; van de bovenste der jonge takjes zal Ik een twijgje plukken en Ik zelf zal dat planten op een hoge en verheven berg; op de hoge berg Israëls zal Ik het planten, en het zal takken dragen, vrucht voortbrengen en tot een prachtige ceder worden. En allerhande vogels van allerlei gevederte zullen onder hem wonen; in de schaduw zijner takken zullen zij wonen....”** (Eze.17:22-23)

Het is **Israëls bestemming** (wanneer het één-is-met-YaHWaH) om ‘een natie van koningen & priesters’ te worden. Dit wordt gesymboliseerd in **de cederboom**, wat we terugvinden binnen ‘**het hoofd van onze tempel**’:

- **“...en gij hebt ons voor onze Elohim tot koningen en priesters gemaakt, en wij zullen koningen zijn op de aarde!...”** (Opb.5:10)

CONCLUSIE...

Hierbij wwordt de studie beëindigd m.b.t. de schedelbeenderen.

Ik bidt dat deze studie jou een dieper inzicht mag geven over 'de Helm des Heils' en een diepgevoelder verlangen om de renbaan voor ons verder uit te lopen, waarbij het niet gaat om menselijke glorie, maar om gekroond te worden met een onverderfelijke kroon: de heerlijkheid van YaHWaH.

- ***"...maar één ding staat vast: vergetende wat achter is, strek ik mij uit naar hetgeen vóór is, en jaag naar het voorgestoken wit, naar den prijs der hemelse roeping van Elohim in de Messias YaHshua..."*** (Fill.3:14)

- ***"...Weet gij niet, dat degenen, die in de loopbaan lopen, wel allen lopen, maar één de prijs behaalt? Loopt nu alzo, dat gij hem verkrijgt. En ieder die kampt, onthoudt zich van alles; dezen, opdat zij ene vergankelijke kroon ontvangen, maar wij ene onvergankelijke..."*** (1Cor.9:24-25)

