



De Hersenschedel, deel 2...

HET VOORHOOFDS BEEN...

Het Voorhoofdsbeen staat symbool voor **'het zegel van YaHWaH's karakter'** (Zijn karakter komt tot uitdrukking in Zijn naam), **een teken** dat we Hem toebehoren: (Opb.7:2-3).

- **"...En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende Elohim; en hij riep met luider stem tot de 4 engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zei: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze Elohim aan hun voorhoofd verzegeld hebben..."**

In Opb.22:3-4 lezen we dat **als** 'de vloek van Adam' (sterfelijkheid / behoudens de boom des levens) wordt weggenomen, dat we **dan** Vaders' aangezicht zullen zien, we niet langer beschaamd hoeven te zijn, en Zijn naam / karakter op ons voorhoofd geschreven zal zijn en Zijn heerlijkheid ons zal opnemen.

Pas als YaHWaH's naam op ons voorhoofd geschreven is, zullen wij Hem zijn ten volle openbaar gemaakt: verheerlijkte zonen en dochters.

- **"...En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van Elohim en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn..."** (Opb.22:3-4).

Terwijl we nu nog in **afwachting** zijn op 'deze volheid van YaHWaH's heerlijkheid' dat binnenin ons openbaargemaakt wordt, **zijn we verzegeld met** 'de Heilige Geest van belofte'.

- **"...In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook VERZEGELD MET DE HEILIGE GEEST DER BELOFTE, die een onderpand is van onze erfenis, TOT VERLOSSING VAN HET VOLK, DAT HIJ ZICH VERWORVEN HEEFT, tot lof zijner heerlijkheid..."** (Efe.1:13-14).

Pas als we 'ten volle geopenbaard worden in de Geest', en 'de fysiek-zinnelijke levenswijze geen scepter meer over ons zwaait, **wordt** ons karakter vervolmaakt. **Dan** kunnen we *een nieuwe naam* ontvangen, dat een afspiegeling zal zijn van Zijn karakter in ons.

- **"...Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel van mijn Elohim en hij zal niet meer daaruit gaan; en IK ZAL OP HEM SCHRIJVEN de naam van mijn Elohim en de naam van de stad van mijn Elohim, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn Elohim, en MIJN NIEUWE NAAM..."** (Opb.3:12).

Ver-ZEGEL-ing als Bescherming tegen VERDERF...

In Ezechiël 9 is dit zegel op ons voorhoofd '**een merkteken**' voor bescherming tegen verderf. Het is gegeven aan degenen die aan het zuchten & kreunen zijn om alle gruwelen die temidden van ons volk, Israel, wordt bedreven:

- **"...En YaHWaH zei tot hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. Tot de anderen zei Hij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis..."** (Eze.9:4-5).

Bij de bevrijding vanuit Egypte was **het teken**: het bloed op de deurpost:

- **"...Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de BEIDE deurposten en de BOVENDORPEL, aan die huizen, waarin men het eet....En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla..."** (Ex.12:7, 13).

'De deur' staat symbool voor YaHshua.

- **"...Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden..."** (Joh.10:9).

De beide (2) deurposten staan symbool voor onze 2 oren, die gezalfd zijn om YaHWaH's Woord te horen. De bovendorpel staat symbool voor ons voorhoofd, dat symbool staat voor: de wet (YaHWaH's karakter) dat op ons verstand & hart geschreven is. Dit beschermt ons '...ten dage der benauwdheid...'.

'Het strijken van het Pascha-bloed aan de deurpost en bovendorpel, duidt dus op: ons volledig afhankelijk zijn van YaHshua en Zijn verdiensten, aangezien wij dòòr Zijn bloed zijn gezalfd. Het verbeeldt: onze volledige overgave aan de wil van YaHWaH, we vertrouwen op Hem, dat Hij ons redt en geleid.

'Het zegel van YaHWaH' (alsook haar tegenhanger, het Teken van het Beest, zie Openbaring) wordt veelal gezien als een *fysiek* merkteken, dat een ieder zou kunnen zien. YaHWaH beschouwt zaken **niet zoals** de mens dit doet, waaruit blijkt dat de mens in zijn fysiek-zinnelijke staat, niet de intenties van het hart van een ander kan inzien.

- **"...Doch YaHWaH zei tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor OGEN is, maar YaHWaH ziet HET HART aan..."** (1Sam.16:7).

De Gordijnen / Tentkleden (het Voorhangsel) dat de Tabernakel afschermt..

De Tabernakel dat Mozes in de woestijn bouwde, is een illustratie van ons fysieke lichaam, dat in de Schrift beschreven wordt als: zijnde de tempel van de Heilige Geest.

- **"...Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van Elohim ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?..."** (1Cor.6:19).

Als we de tabernakel van Mozes nader bestuderen, merken we dat er over de tabernakel diverse afdekkleden gelegd werden, waarvan de tweede dekkleed gemaakt was van geitehaar:

- **"...Ook zult gij tentkleden van geitehaar maken tot een tent over de tabernakel, 11 tentkleden zult gij maken..."** (Ex.26:7).

Deze **11** tentkleden staan symbool voor de beenderen, die gezamenlijk de hersenen beschermen; de beide wandbeenderen en slaapbeenderen, het enkele voorhoofdsbeen, achterhoofdsbeen, wiggebeen en **ethmoid** been en 3 beennaden.

Overeenkomstig de instructies m.b.t. het vervaardigen van de tentkleden, het 6^e tentkleed aan de voorkant moest dubbel gelegd worden:

- **"...Gij zult 5 van de tentkleden afzonderlijk verbinden en 6 van de tentkleden afzonderlijk, en gij zult het 6^e tentkleed dubbel leggen, aan de voorkant van de tent..."** (Ex.26:9).

Dit 6^e dubbele tentkleed wordt weergegeven door 'het Voorhoofdsbeen'. Het Voorhoofdsbeen bestaat bij de geboorte uit twee delen en wordt bij het volwassen worden vast aan elkaar. De beenderen in een babyschedel zijn NOG NIET aan elkaar verbonden, doch met vezelachtig weefsel – om flexibel door het geboorte kanaal te kunnen. Deze 'zachte plekken' worden fontanellen genoemd. In totaal zijn hiervan 6, waarvan de '**anterior fontanel**' de grootste is en boven het babyhoofd te vinden is en ongeveer 4 cm is. Het is juist **deze fontanel** dat het Voorhoofdsbeen in tweeën verdeelt en dus **symbool staat voor 'het 6^e tentkleed**.

In de Schrift lezen we, dat de tentkleden met 50 koperen haakjes aan elkaar bevestigd werden.

- **"...Gij zult 50 koperen haken maken en de haken in de lussen steken en de tent samenvoegen, zodat zij één geheel is..."** (Ex.26:11).

'Koper' in de Schrift betekent 'oordeel'. '**Oordeel**' niet tot verderf, maar zodanig dat we kunnen worden genezen van onze geestelijke blindheid.

- **"...En YaHshua zei: Tot een oordeel ben Ik gekomen in deze wereld, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden..."** (Joh.9:39).

In Mattheüs zien we, dat YaHshua niet kwam om 'DE WET te ontbinden', maar om deze te vervullen:

- **"...Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen..."** (Matt.5:17-19).

'Zonde' wordt omschreven als 'overtreding van de Wet':

▪ **“...Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid...”** (1Joh.3:4).
Ingeval 'de Wet afgeschaft zou zijn, dan is er ook geen oordeel meer nodig. 'Het oordeel' komt **door** de Wet, wat ook de reden is waarom er **zo'n intieme verbinding is tussen de 50 koperen haakjes** (dat oordeel symboliseert), **die de tentkleden** (die de beenderen [= de wetten en principes van YaHWaH] symboliseren) **aan elkaar verbinden**.

Zoals we vanuit Opb. 20:10-15 weten, zullen we bij de Grote Oordeelstroom door de Wet veroordeeld worden. Wat ook interessant is om op te merken is, dat **'50' het getal van 'het Jubeljaar / Verlossing'** is. Het wijst op verlossing en rust dat daarop volgt. Als we *in volkomen harmonie zijn met YaHWaH's wetten*, zal er geen oordeel meer zijn, waardoor we *volkomen rust in Hem* vinden.

Kortom: **het Voorhoofsbeen** staat symbool voor **dat dubbele tentkleed** aan 'de voorkant van de tabernakel'.

'Ver-één-igd' zijn met YaHWaH...

Dus, **als** we volledig ver-één-igd zijn met YaHWaH in 'denken & zijn' & **als** ons vlees weg geteerd is,

- o **dan** is 'de vloek dat op Adam gelegd was' weggenomen & zijn we **geestelijk volwassen** geworden.
- o **dan** kan YaHWaH **Zijn naam** op ons schrijven. Dit wordt volkomen vervuld: als Hij **met ons getrouwd** is.
- **“...Want uw man is uw Maker, YaHWaH der heerscharen is Zijn naam; en uw lossen is de Heilige Israëls, Elohim der ganse aarde zal Hij genoemd worden...”** (Jes.54:5).

Er bestaat **een verband tussen**

- o **de ver-één-iging** dat in het huwelijk plaats vindt (waar twee mensen één worden en de bruid 'de naam van de bruidegom' overneemt), &
- o **de anatomie en de les van het Voorhoofsbeen** (gevormd vanuit 2 delen **één** WORDEN, naarmate we volwassen worden, waardoor dit symbool staat voor 'het zegel van YaHWaH's karakter, dat op ons voorhoofd is gegeven).

Wanneer 2 mensen één WORDEN, vindt dit plaats in het huwelijk. Het is 'de bruid' aan wie altijd **de tijd** gegeven wordt om **“...zichzelf gereed te maken...”**, en het is 'de bruid' die **de naam** van de bruidegom overneemt. Na eenmaal haar nieuwe naam aangenomen te hebben, weet iedereen dat zij exclusief aan hem toebehoort.

Als we nog geestelijke baby's zijn, hebben we NOG GEEN volledig begrip van 'de dingen van de geest' en worden vaak nog steeds geleid door fysiek-zinnelijke zaken. Als 'de bruid' hebben we TIJD NODIG OM onszelf voor te bereiden op onze huwelijksdag. Alles moet volmaakt zijn, waarbij we zuiver en waardig moeten zijn OM VER-ÉÉN-IGD TE KUNNEN WORDEN MET onze toekomstige echtgenoot: YaHWaH Die wij adoreren. Uiteindelijk breekt de tijd aan, wanneer we 'geestelijk volwassen' **ZIJN**, om met Hem ver-één-igd te kunnen **ZIJN**.

▪ **“...Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en ZIJN VROUW HEEFT ZICH GEREEDGEMAAKT...”** (Opb.19:7).

Pas op het moment van ons huwelijk & ver-één-iging met YaHWaH kunnen we aanspraak doen op Zijn naam / karakter als die van ons, naarmate we ons ten volle aan Hem onderwerpen. Zijn naam wordt dan symbolisch op ons voorhoofd geschreven. Wij behoren Hem exclusief toe.

Net zoals **het Voorhoofsbeen ver-één-igd** WORDT **naarmate** we fysiek volwassen worden, kunnen we de geestelijke implicaties inzien, dat **naarmate** we in de geest groeien, we gereed gemaakt zijn om met onze Echtgenoot YaHWaH om te worden ver-één-igd. Als dit-één-woorden' vervoleindigd is, kan **Zijn naam op ons** geschreven worden: als een teken dat wij Hem exclusief toebehoren.

Hoe schitterend is het, dat Vader ons zo leidt, om Zijn intieme gevoelens jegens ons te leren begrijpen VIA 'de anatomie van ons lichaam'!

Aanhechtingen van het Voorhoofsbeen...

Het Voorhoofsbeen is verbonden met **12 beenderen**, waaruit we kunnen opmaken dat deze beenderen noodzakelijk zijn om 'het zegel van YaHWaH' te kunnen ontvangen

- | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| ▪ Wandbeenderen | ▪ Kaken | ▪ Jukbeenderen | ▪ Zeebeen |
| ▪ Neusbeen | ▪ Traanbeen | ▪ Wiggebeen | |

'12' is het getal voor 'volmaakte heerschappij'. Als we 'de zegel van YaHWaH' hebben en dus 'ten volle volwassen zijn in de geest', zijn aangesteld om met Hem te regeren en te heersen.

▪ "...en Gij hebt hen voor onze Elohim gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde..." (Opb.5:10).

Dit is een illustratie van 'de volmaaktheid van Zijn heerschappij' in het toekomstige tijdperk.



De Wand-beenderen staan symbool voor 'de gerechtigheid van YaHshua'. We kunnen niet 'de zegel van YaHWaH' ontvangen, als ons karakter niet aan Hem gelijk is, zoals Hij rechtvaardig is.

▪ "...Genadig is YaHWaH en rechtvaardig, onze Meester is een ontfermer..." (Psalm 116:5).



Het Wiggebeen staat symbool voor 'de Ark des Verbonds, het volledig uitwissen van 'de zonde'. **Pas als** onze zonde uitgewist is, **kunnen** we één met Vader worden. 'De zonde' wordt in de Schrift gesymboliseerd met **DUISTERNIS**, waarbij in YaHWaH geen duisternis is.

▪ "...om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot Elohim, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij..." (Hand.26:18).

▪ "...En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: Elohim is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis..." (1Joh.1:5).



Het Zeebeen staat symbool voor 'het Wierookaltaar / het Gebed. Zoals we reeds eerder opmerkten, kunnen we **pas** verlost worden & Hem van aangezicht tot aangezicht zien, **als:** we 'het zegel van YaHWaH's naam / karakter' hebben. In de Schrift worden wij aangemaand om: **te bidden, of wij waardig mogen worden bevonden om deze grootse zegening te mogen ontvangen.**

▪ "...Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen..." (Luc.21:36)

Ook **via 'het gebed'** is het, dat wij YaHWaH kunnen vragen om: **meer en meer naar Zijn beeld** te worden gekneet. Juist door 'het gebed', waardoor we waarachtige gemeenschap met Hem vinden om Vader echt 'te kennen', veroorzaakt Hij in ons **een verlangen om** qua karakter meer en meer op Hem te gelijken.

▪ "...Zo zegt YaHWaH: Gaat staan aan de wegen, en ziet en **VRAAGT naar de oude paden, WAAR TOCH DE GOEDE WEG IS, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel...**" (Jer.6:16)

Dus **als** we om '...de goede weg vragen...' om daarin te gaan wandelen, zullen we '...rust vinden voor onze ziel...'. **Wat** is deze rust dan? Deze rust is: **vrijheid van zonde of kwaad.** Net zoals in YaHWaH sprake is van volkomen rust omdat er in Hem geen zonde is, zullen wij zo ook (ingeval wij erom vragen) in Zijn rust gebracht worden, **als wij afzien van** onze eigen fysiek-zinnelijke werken door ons aan Hem te onderwerpen. Het gevolg is dan, dat **Zijn karakter in ons gemodelleerd** wordt

▪ "...En nu heeft YaHWaH, mijn Elohim, mij **rust** gegeven van alle kanten: er is geen tegenstander en er dreigt geen gevaar..." (1Kon.5:4)

▪ "...Want wie tot **zijn rust** is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals Elohim van de zijne..." (Hebr.4:10)



De Neusbeenderen staan symbool voor 'schuldig verklaring'. 'Schuldig verklaring' is de daad van overtuigd zijn van overtreding, waarin men gedreven wordt om je schuld te erkennen.

Willen we één worden met YaHWaH en dat Zijn karakter op ons voorhoofd geschreven wordt, dan moeten we komen **tot een punt van verdeemoediging** komen, waarin we **erkennen dat** we zondaars zijn. Enkel dan kan WAARACHTIG BEROUW plaats vinden, waarbij we dan 'de dwaling van onze levenswijze' **inzien** en ons daarvan **afwenden.**

Zonder '**schuldig verklaring**' & '**inkeer / berouw**', zullen we niet in staat zijn om in 'de heerlijkheid van YaHWaH' te kunnen komen, aangezien allen gezondigd hebben:

▪ "...Allen toch hebben gezondigd en zijn **verstoken van de heerlijkheid van Elohim...**" (Rom.3:23).



De Bovenkaak staat symbool voor 'de tegenwoordigheid van de Heilige Geest'.

YaHWaH is Geest en als we Hem dienen, moeten we dit doen in Geest & in waarheid.

- "...**maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; Elohim is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid...**" (Joh.4:23-24).

Het vlees kan niet 'de dingen van de Geest' begrijpen. Dus als we door YaHWaH's karakter / naam verzegeld moeten worden, dient ons vlees te zijn verwijderd opdat de Geest vrijelijk door ons heen kan stromen, waardoor we YaHWaH en Zijn heerlijkheid kunnen manifesteren.

- "...**Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in Elohim is, dan de Geest van Elohim. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit Elohim, opdat wij zouden weten, wat ons door Elohim in genade geschonken is. ...Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest van Elohim is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is...**" (1Cor.2:11-12, 14).



De Traanbeenderen staan symbool voor 'berouw / inkeer'.

We hebben alreeds het belang van berouw / inkeer gezien als 'een gevolg van schuldig verklaring'. Vervolgens wordt ons in de Schrift aangetoond dat **'berouw / inkeer' een voorwaarde is voor de doop** (en dus de kwijtschelding van zonden & het ontvangen van de Heilige Geest).

- "...**En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van YaHshua de Messias, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen...**" (Hand.2:38).
 - Zonder 'de kwijtschelding van zonden', kunnen we niet voor Elohim zuiver komen te staan, aangezien wij allen gezondigd hebben.
 - Zonder 'de tegenwoordigheid van de Heilige Geest' kunnen we YaHWaH niet begrijpen, laat staan Zijn karakter ten toon spreiden.

Daarom is **'berouw / inkeer'** een essentiële stap om 'het zegel van YaHWaH' op ons voorhoofd te ontvangen, om daardoor met Hem te kunnen worden ver-één-igd.



De Jukbeenderen staan symbool voor 'de Waarheid'.

Want als wij 'het zegel van UaHWaH's naam / karakter dragen, moeten we in de waarheid wandelen, aangezien Hij 'waarheid' is.

- "...**YaHshua zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij...**" (Joh.14:6).
- "...**Ik en de Vader zijn één...**" (Joh.10:30).

Spier aanhechtingen op het Voorhoofdsbeen...

Aan dit been zijn 3 paar spieren verbonden.

Het getal '3' staat voor: datgene wat **duurzaam, realistisch echt, wezenlijk, volledig** en **volkomen** is.

Kan het zo zijn, dat **als** we in Geest & waarheid met YaHWaH **VER-ÉÉN-IGD ZIJN**, **als** we **VERZEGELD ZIJN** met Zijn karakter / naam, dat we **dan** **VOLLEDIG ZIJN** en **ONZE BESTEMMING EINDELIJK BEREIKT** hebben?

Het SLAAPBEEN...

De Slaapbeenderen zijn te vinden aan de beide kanten en de basis van de schedel.

Elke Slaapbeen bestaat uit **4 delen**. **Het getal '4'** duidt op **YaHWaH's scheppende werk**. **Het getal '4'** verwijst altijd naar **al datgene wat geschapen is**. **Het getal '4'** illustreert ook 'de gezegende hoop op **de verlossing van EEN ZUCHTENDE SCHEPPING**, dat in afwachting is op *de openbaarmaking van de Zonen van YaHWaH...*':

- "...**Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen van Elohim ...Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in brensnoed is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam...**" (Rom.8:19, 22-23).

Daarom staat het Slaapbeen symbool voor 'de beloften van YaHWaH' m.b.t.: **alles** wat Hij geschapen heeft. Wij, die het onderpand van de Geest ontvangen hebben, kijken vooruit naar 'de dag dat ons beloofd is': dat wij als zonen en dochters van Elohim openbaar gemaakt zullen worden, Zijn heerlijkheid uitstralend. Het gevolg hiervan zal zijn, dat Zijn gehele schepping **'rust'** zal vinden.

Granaat appelen...

In het boek Hooglied lezen we over dd, die gevormd worden door het Slaapbeen:

- **"...Als een scharlaken draad zijn uw lippen en uw spraak is liefelijk. Als een gespleten granaatappel zijn UW SLAPEN, door uw sluier heen...Als een gespleten granaatappel zijn UW SLAPEN, door uw sluier heen..."** (Hooglied 4:3; 6:7).

De granaatappel is een roden vrucht dat vol met zaad is. De zaden zijn omgeven met een zuur, rood sappig vruchtvlies. In Psalm 126:6 lezen we hierover:

- **"...Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij terugkomen met gejuich, dragende zijn schoven..."**

Vanuit dit bijbelvers blijkt, dat 'de beloften van YaHWaH' mogelijk gemaakt zijn door 'het bloed van YaHshua'. Zonder 'het bloed van YaHshua' zouden we nooit in staat zijn geweest om 'de openbaargemaakte zonen & dochters van Elohim' te kunnen worden.

Deze vrucht, de granaatappel, hing ook aan de zomen van het blauwe gewaad van de Hogepriester, een teken dat 'de beloften' nauw verbonden zijn aan 'gehoorzaamheid'.

- **"...En gij zult op zijn zomen granaatappels zetten in blauwpurper, roodpurper en scharlaken, rondom op zijn zomen, zetten, en gouden belletjes overal daartussen: telkens een gouden belletje en een granaatappel, rondom op de zomen van het opperkleed..."** (Exod.28:33-34).
- **"...Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden van YaHWaH gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot overspel zoudt laten verleiden, opdat gij gedenkt en volbrengt al mijn geboden en heilig zijt voor uw Elohim..."** (Num.15:39-40).

De genezing van het volk (t.w. de rust die zijn vinden van de pijn van kwalen) is rechtstreeks gekoppeld aan 'het volbrengen van YaHWaH's wetten', door Vaders wil uit te voeren en niet die van ons. Vanuit het volgende Bijbelvers blijkt dat als **'de zoom van het kleed' eenmaal werd aangeraakt** (waardoor op symbolische wijze **de wet omarmd** werd), dat de persoon genezen werd.

Zoals we eerder opmerkten, is de gehele schepping nu aan het zuchten en in barensood, waarbij haar 'her'stel een van de grootste beloften is, die YaHWaH ons gegeven heeft. Hoe schitterend zal het zijn als we (wanneer we als openbaar gemaakte zonen en dochters van Elohim) mee kunnen helpen om YaHWaH's schepping te brengen tot: rust, vrij van pijn en lijden.

- **"...en zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden genezen..."** (Matt.14:36).

DOOR MIDDEL VAN DISCIPLINE LEIDT YAHWAH ZIJN VOLK. Dat is dan ook de reden waarom er niet allen 'beloften van zegeningen' zijn, maar ook 'beloften van vervloekingen' ingeval we Zijn Wetten ongehoorzaam zijn. Deze worden uiteen gezet in Deuteronomium 28.

- Het is juist **door middel van deze 'vervloekingen'** dat YaHWaH het volk tot een zuiver begrip brengt, dat zij Hem nodig hebben en dat zij datgene 'waar zij zo naar op zoek zijn' (waarachtige rust) niet kunnen vinden door hun eigen levenswijzen te volgen.

De bedoeling van de vervloeking is, opdat Israël geleid wordt tot zich te verootmoedigen en YaHWaH's aangezicht te zoeken, zodat Hij daaropvolgend hen en hun land kan genezen.

“...en Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, DAN zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen...”
(2Kron.7:14).

Zoals we in het artikel over 'het Zenuwstelsel' zullen merken, staan **de granaatappelen** ook symbool voor de **twee hersenhemisferen** die in **volmaakte harmonie** samenwerken. De uitwisseling (tussen die beide hersenhelften) is beschadigd, omdat daartussen sprake is van een breuk; maar Vader heeft ons beloofd dat **deze breuk** zal worden **geheeld**. We kunnen ons daarom verheugen in 'de belofte van 'her'stel'!

▪ ***“...Dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon en het licht van de gloeiende zon zevenvoudig als het licht van zeven dagen; op de dag, waarop YaHWaH de breuk van Zijn volk VERBINDT en de toegebrachte wonde HEELT...”*** (Jes.30:26).



De GEHOORS beentjes...

Binnen in het Slaapbeen bevinden zich **de 3 minuscule gehoorsbeentjes** (wat besproken is in de les over 'het gehoor') en **de sensorische receptoren** OM TE KUNNEN HOREN & IN BALANS TE KUNNEN BLIJVEN.

Wat voor nut hebben de beloften voor ons, als we deze niet gehoord zouden hebben?

- Juist doordat we 'de beloften die YaHWaH aan ons gedaan heeft' HOREN, worden we aangemoedigd om voort te blijven wandelen op 'Zijn rechte & smalle pad'. En
- Als we Zijn beloften indachtig blijven, kunnen we GOED ONDERSCHIEDEN OF 'datgene wat wij horen' werkelijk van Hem afkomstig is. Als het in overeenstemming is met Zijn beloften, dan WETEN we 'dat het van Vader is', zo niet,, dan WETEN we dat 'datgene wat gesproken is' een poging is om ons te misleiden.

Zo kijken wij (bijvoorbeeld) allen reikhalzend vooruit naar de op handen zijnde terugkeer van YaHshua naar deze aarde, en weten dat dit een belofte is dat YaHWaH aan ons gegeven heeft. Doch in de eindtijd zullen er velen zijn die valselijk verkondigen dat YaHshua helemaal niet zo spoedig zal weerkeren. Deze zijn **spotters** die naar hun eigen begeerte wandelen (t.w. zij worden geleid door hun fysiek-zinnelijke denken). Dit is ingegeven om de mensen te misleiden en **om hen af te brengen van** 'hun wandel met YaHWaH'.

- ***“...Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Elohim doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten...”***
(Hebr.10:36-37).
- ***“...Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is...”***
(2Petr.3:3-4).

Ook als we 'de beloften van YaHWaH' in gedachten houden, zullen we in deze **ongebalanceerde** wereld OVEREIND KUNNEN BLIJVEN. Enkel wanneer wij **ons denken geheel en al gericht op Vader** hebben, zullen we kunnen blijven staan en niet vallen.

Het Mastoïd (= het tepelvormige uitsteeksel van het slaapbeen)...



Het Mastoïd van het Slaapbeen (of tepelvormig aanhangsel van het Rotsbeen) bevindt zich achter het oor, waaraan een nekspier gehecht is. **De nek** staat symbool voor **'houding'** (*stellingname, geesteshouding, levensopvatting*).

We worden herinnerd aan Israël, dat **een 'hard-nekkig' / 'hals-starrig' volk** is, een volk dat *weerspanning, moeilijk te bewerken, koppig en obstinaat* is.

▪ **"...Vervolgens zei YaHWaH tot Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk..."** (Exod.32:9).

Als we vertrouwen op 'de beloften van YaHWaH' & Zijn tijdspad, zullen wij er niet op uit zijn om op eigen houtje onze eigen weg te gaan, maar zullen veeleer blij geven van 'een goede geduldige en nederige houding'. Onze houding hangt dus af van ons geloof in YaHWaH's beloften. We zien dit niet alleen aan de dag gelegd in 'het leven van YaHshua', maar ook in 'dat van onze getrouwelijke voorvaders, die **een vast vertrouwen hadden in de belofte & een goede getuigenis** gegeven hebben door 'hun geloof' daarin.

- **"...Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op YaHshua, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon van Elohim..."** (Hebr.12:2).
- **"...Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen..."** (Hebr.11:39).

'De houding' is *afhankelijk van 'HET VERTROUWEN IN YAHWAH'S BELOFTEN'*, waardoor **onze visie** moet worden gevormd. Als we deze visie niet hebben, zullen we verwilderen:

- **"...Is er geen openbaring (visie) dan verwildert het volk; welgelukkigzalig is hij is het, als hij de Wet onderhoudt!..."** (Spreu.29:18).

Binnen het mastoïd zijn ook **de luchthoudende cellen (sinuses of holtes)** die alle via een centrale cel (antrum) met een gang (aditus) in verbinding staan met het middenoor, waardoor een ontsteking in het middenoor (mastoiditis: ontsteking aan het mastoïd bot) zich gemakkelijk verspreid naar dit gebied. Wij moeten Vader bidden en vragen, dat Hij onze luchthoudende holtes vult met Zijn Geest, opdat dat gebied niet geïnfecteerd kan worden met zonden, waardoor onze dagelijkse wandel met Hem aangetast wordt.

'Het horen & gehoorzamen van de wet' HOUDT ONS OP het rechte pad, ZONDER AF TE WIJKEN NAAR links noch naar rechts, waarbij we IN BALANS GEHOUDEN worden & waardoor we steeds verder groeien in 'de Geest van YaHWaH'.

De Slapen van Sisera...

Richteren 4 gaat over een strijd tussen de legers van Debora en Barak & Sisera. Het was Sisera's wens om het volk van Israël te vernietigen, waarop YaHWaH hem en zijn leger overleverde in de handen van Debora en Barak. **Als teken van de beloofde bevrijding van de onderdrukking**, werd Sisera een tentpin door zijn slapen te slaan:

- **"...En zie, daar kwam Barak, die Sisera achtervolgde. Jael ging naar buiten, hem tegemoet, en zei tot hem: Kom, en ik zal u de man tonen, die gij zoekt. Toen trad hij bij haar binnen en zie, Sisera lag daar dood, met de pin in zijn slaap. Zo vernederde Elohim op die dag Jabin, de koning van Kanaän, voor de Israëlieten..."** (Richt.4:22-23).

Aanhechtingen aan het Slaapbeen...

De Slaapbenen staan in verbinding met 5 beenderen:

▪ **Achterhoofsbeen** ▪ **Wandbeen** ▪ **Wiggebeen** ▪ **Jukbeen** ▪ **Onderkaak**

'5' is het getal van '**genade**'. Het geeft er blijk van, dat we **het goddelijk deel nodig hebben, om de beloften** te ontvangen. Hij heeft ons gemaakt. Wij kunnen niet op eigen kracht deze beloften ontvangen. Een van de manieren waarop Webster 'genade' omschrijft is als volgt:

'genade' Vrijelijke onverdiende liefde en goedgunstigheid van God, de oorsprong en bron van alle weldaden die de mens van Hem ontvangt

Het Achterhoofsbeen staat symbool voor 'het principe van zelf-verloochening.

Zoals we eerder al opmerkten, zijn 'het ontvangen van de beloften van YaHWaH' *intiem verbonden met* 'gehoorzaamheid aan Hem'. Het gevolg van 'deze gehoorzaamheid' is, dat het leidt tot zelf-verloochening.

Zonder '**schuldig verklaring**' & '**inkeer / berouw**', zullen we niet in staat zijn om in 'de heerlijkheid van YaHWaH' te kunnen komen, aangezien allen gezondigd hebben:

▪ **"...Allen toch hebben gezondigd en zijn verstoken van de heerlijkheid van Elohim..."** (Rom.3:23).

In Spreuken lezen we dat al 'levenswijzen van ons' uiteindelijk leiden tot 'de dood'. Maar als we ons vlees verloochenen en 'de levenswijze van YaHWaH' navolgen, is aan ons 'leven' beloofd.

▪ **"...Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood..."** (Spreu.14:12)

▪ **"...Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van Elohim gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven..."** (Rom.6:22).

Ook is er een verband tussen 'gehoorzaamheid' & 'het horen' (de gehoorsbeentjes bevinden zich nl. binnen het Slaapbeen). Om te kunnen horen, moeten we eerst: horen. We hebben *werkelijk* gehoord, *als* we doen wat ons verteld is.

- **Waarachtige gehoorzaamheid is: doen wat je gezegd is te doen, ook al begrijp je niet waarom je it moet doen.**

- **Enkel als** we ons volledig overgeven aan Vader (jenzelf-verloochenen), **kunnen we** glashelder Zijn stem horen, **met als gevolg:** We kunnen 'de zegeningen die Hij voor ons in petto heeft' verkrijgen.

'Het horen van de wet', dat tot gehoorzaamheid leidt, is **een Pinkster-gegeven**, zoals we kunnen zien bij 'wat Israël ondervond' toen zij op de Pinksterdag de wet op de Berg Sinaï ontving.

Het Wandbeen staat symbool voor 'de gerechtigheid', waarvan we uiting zullen geven dòòr YaHshua.

'Het Engelse woord '*temporal*' is in het Latijn '*tempurum*' wat '*...tijd...*' betekent.

Net zoals het voor een plant tijd kost om te groeien, vraagt het ook voor 'de belofte' (is '*temporal bone*' = Slaapbeen) tot 'rechtvaardiging / heiliging (is: Wandbeen) ook de nodige tijd om openbaar gemaakt te worden.

▪ **"...Want ZOALS de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, ZO ZAL de Meester YaHWaH gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken ..."** (Jes.61:11).

Hieruit blijkt dus: 'het Slaapbeen van de beloften', *staat in intiem verband met* 'het Wandbeen van gerechtigheid'.

We merken dus dat 'de beloften van YaHWaH' *in verband staan met* '**zelf-verloochening / gehoorzaamheid**' & **gerechtigheid**. De Schrift stelt terecht, dat YaHWaH **aan Israël** **belooft**: INDIEN je Mijn geboden gehoorzaamt, DAN zal je voor Mij 'een heilig volk' zijn.

▪ **"...YaHWaH zal over u de zegen gebieden in uw schuren en in alles wat gij onderneemt; Hij zal u zegenen in het land dat YaHWaH, uw Elohim, u geven zal..."** (Deut.28:9).

Maar hoe zit het nu met de andere 3 beenderen? ▪ **het Jukbeen** ▪ **de Onderkaak** ▪ **het Wiggebeen?**

Om te kunnen komen tot het moment van: **de vervulling van deze schitterende belofte 'een heilig volk' te zijn,**

- moet een ieder van ons ernaar verlangen om in Zijn waarheid (Jukbeen) te wandelen,
- moeten we door Hem (Onderkaakbeen) gedisciplineerd zijn, en

- moet er een uiteindelijke kwijtschelding van de zonde zijn, waardoor we waardig bevonden kunnen worden om in Vaders tegenwoordigheid te mogen komen, ‘...**zo wit als sneeuw**...’ (Wiggebeen).

Je merkt dus, dat alle beenderen die in verbinding staan met het Slaapbeen bij elkaar genomen te vergelijken zijn **als een puzzel**, en aan ons de principes laat zien die noodzakelijk zijn om ons einddoel te kunnen bereiken: dat we met Hem kunnen verblijven & de vervulling van al Zijn beloften.

Spieraanhechtingen aan het Slaapbeen...

We hebben al gesproken over de nekspieren die aan het Slaapbeen verbonden zijn. Feitelijk zijn er in totaal **15 spieren** die aan het Slaapbeen gehecht zijn. Het getal ‘15’ maakt deel uit van ‘**het belang van getal 5**’, alsook van ‘**3 x 5**’. Bullinger heeft over deze combinatie het volgende te zeggen:

- ‘5’ is, zoals we weten, het getal van ‘**genade**’, en ‘3’ is het getal van ‘**goddelijke volmaaktheid**’.
- ‘15’ wijst daarom op ‘**de daden die gewrocht zijn**’ d.m.v. ‘de energie van goddelijke genade’.

Dit is ook al weer een getuigenis, dat ‘de beloften die YaHWaH aan Zijn volk gedaan heeft’, niet omdat wij zo goed of sterk zijn, maar VEELEER: omdat Hij ons zo liefhad:

- “...**NIET, OMDAT** gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft YaHWaH Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. **MAAR, OMDAT** YaHWaH u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaders gezwoeren had, heeft YaHWaH u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte...” (Deut.7:7-8).

Het WIGGEBEEN...

Het Wiggebeen staat symbool voor ‘**de Ark des Verbonds**’ & ‘het uiteindelijke uitwissen van de zonde’.

In het artikel over **het Zenuwstelsel** zullen we het hebben over: de **thalamus, hypothalamus** en het **pituïtair** (van de hypofyse), die allemaal met dit been in verband staan.

Het Wiggebeen staat als symbool voor ‘de Ark des Verbonds’, dat gesitueerd was in **het Allerheiligste**. Het was slechts één keer per, op de Grote Verzoendag (At-**one**-ment), dat het de Hogepriester toegestaan was om deze ruimte te mogen binnen gaan.

- “...**Dit zal u tot een altoosdurende inzetting zijn: in de 7^e maand op de 10^e der maand zult gij u verootmoedigen en generlei werk doen, zomin de geboren Israëliet als de vreemdeling, die in uw midden vertoeft. Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht van YaHWaH.... En dit zal u een altoosdurende inzetting zijn, ten einde verzoening te doen over de Israëlieten om al hun zonden, eenmaal in het jaar. En hij deed, zoals YaHWaH Mozes bevolen had...**” (Lev.16:29-30, 34).



De heerlijkheid (‘de tegenwoordigheid van YaHWaH) werd hier gemanifesteerd op de Ark des Verbond, boven het Verzoendeksel. En van hier af is het, dat YaHWaH bij Zijn volk verbleef en met hen communiceerde.

- “...**En Ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal...**” (Exod.25:22).

De Vleugels van het Wiggebeen...

Het Wiggebeen heeft een grappige vorm, en als je heel goed kijkt zie je de vleugels van de cherubs aan elke kant van de Ark des Verbonds (de kist van de ark is ‘de romp van het Wiggebeen’). Nog interessanter is om te merken dat **van** de 3 structuren die vanuit de romp van het Wiggebeen komen (en die ‘de vleugels van de

cherubs' vormen) 2 ervan genoemd worden *'de grotere & kleinere vleugels'* (zie de afbeeldingen), terwijl de derde **pterygoid** (Grieks voor: *op een vleugel gelijkend*) genoemd wordt.

In Exodus 25:9-22 worden er gedetailleerde instructies gegeven over 'de bouw van de Ark des Verbonds'.

De **'grotere vleugels'** maken deel uit van 'de buitenwand van de schedel'. Dit is interessant, omdat 'de vleugels van de cherubs' in de tempel van Salomo, zich uitstrekten van de ene wand van het binnenverblijf tot aan de andere wand. Wat we in het artikel over het zenuwstelsel zullen merken is, dat de *Thalamus* 'binnenverblijf' betekent, waarbij dus in **het binnenverblijf van onze tempel / lichaam** (wat symbool staat voor **ons hoofd / troonzaal gebied**) OOK 'de vleugels van de cherubs' zich uitstrekken van de ene naar de andere wand in de vorm van het Wiggebeen.

- *"...Hij plaatste de cherubs in het binnenste vertrek en zij spreidden hun vleugels uit, zodat de vleugel van de ene aan de ene muur raakte, en de vleugel van de andere cherub aan de andere muur, terwijl hun vleugels aan elkander raakten in het midden van het huis..."* (1Kon.6:27).

Precies tussen deze cherubs verblijft YaHWaH en communiceert met Zijn volk, waarbij het hoofd dus 'het troonzaal gebied' is van het lichaam.

- *"...YaHWaH der heerscharen, Elohim van Israël, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt Elohim over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt..."* (Jes.37:16).

De Sella Tursica...



Binnen het Wiggebeen is sprake van een kleine verlaging (de sella tursica), daar waar zich het pituïtair van de hypofyse bevindt. **De 2 lobben** van het pituïtair staan symbool voor **'de 2 stenen tafelen, de goddelijke Wet'**, die (zoals de Schrift ons leert) binnen in **'de Ark des Verbonds'** geplaatst zijn.

Dus ook in **ons** fysieke lichaam is de Wet (het pituïtair) te vinden in 'de ark des verbonds' (in het Wiggebeen).

- *"...Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes op Horeb erin gelegd had, de tafelen van het verbond dat YaHWaH met de Israëlieten gesloten had, bij hun uittocht uit het land Egypte..."* (1Kon.8:9).

De sella tursica is ook de plek waar **'de oogzenuwen'** elkaar kruisen. De oogzenuwen reguleren het licht (de waarheid) dat ons lichaam binnenkomt. YaHWaH is waarheid, Die in de Ark des Verbonds verblijft en **tussen de cherubs met ons communiceert**.

Dus elk licht dat het lichaam binnen komt, loopt via Hem (Die 'Licht' is).

Sphenoidal Sinuses (de Holtes van het Wiggebeen)...

Het Wiggebeen heeft als taak 'de tussenschot van de neus' vorm te geven. Er bevinden zich in deze ruimte 2 onregelmatige holtes, die 'sphenoidal sinuses' genoemd worden en gevuld zijn met lucht.

Bij kinderen vinden we deze niet, maar naarmate zij ouder worden groeien zij in grootte. Het zijn juist deze holten die verstopt raken, als we holte-infecties hebben. Het gevolg hiervan is dan voor ons: dat we dan **moeilijk** kunnen **ademhalen**.

'**Ademen**'... is het symbool van 'de Geest'.

Dus als deze holten verstopt zijn, is het moeilijk om geestelijk te ademen. Om een gezond geestelijk leven te kunnen hebben, **moet de Geest vrijelijk kunnen stromen om 'lichaam & denken' te kunnen voeden:**

▪ **"...zolang mijn adem nog ten volle in mij is, en de geest van Elohim in mijn neusgaten, zullen mijn lippen waarlijk geen onrecht spreken, en zal mijn tong geen bedrog uiten..."** (Job 27:3-4).

▪ **"...toen formeerde YaHWaH Elohim de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; also werd de mens tot een levend wezen..."** (Gen.2:7).

Daarom is het van groot belang dat we 'de luchtruimten / holten' **vrij houden van** vuil / zonden, opdat de Geest binnen in ons het werk kan doen.

Interessant is om op te merken, dat deze 'sphenoidal sinuses' niet bij kinderen aanwezig zijn, doch groter worden naar mate zij ouder worden. In de Schrift worden wij aangemaand om: *als kleine kinderen te worden, om het koninkrijk in te kunnen gaan.*

▪ **"...en zei: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan..."** (Matt.18:3).

Kinderen hebben als karakteristieke kenmerk, dat ze **in alles ten volle vertrouwen** op hun ouders. Pas naarmate zij ouder worden verkrijgen zij "...hun eigen denkwijze...", waardoor zij fysiek-zinnelijk-cognitief beginnen te denken, waardoor 'de stroom van de Geest' geblokkeerd wordt. We moeten dat **als kleine kinderen** worden, opdat de Geest **onbelemmerd** door 'het vlees' kan stromen.



(vervolg: "De Schedel", deel 3)

