



## De Aangezichtsschedel, deel 1...

Het aangezicht staat symbool voor 'de geest' of 'het karakter van een persoon'. Dit wordt gemakkelijk door een ieder herkend, als we vertrouwd zijn met 'het lezen van iemands aangezicht: of zij zijn gelukkig, triest, boos, berouwvol, enz.

Wij bestuderen, bewust of onbewust, iemands gelaatstrekken om ervan verzekerd te zijn 'WIE' ze zijn. Iemands gelaat is net zo uniek, als hun karakteristieke kenmerken uniek zijn. Er bestaat een geneeskunst dat 'gelaatstrekken lezen', dat niet alleen toegepast wordt om karaktertrekken maar ook om gezondheidsproblemen vast te stellen.

Vele karaktertrekken die we in iemands gelaat kunnen lezen, zijn wij mee vertrouwd. Zo staan '**wallen' onder de ogen** symbool voor nierproblemen, een **stevige kaaklijn** voor iemand die bekwaam, verantwoordelijkheidsgevoel, een leider is. Maar er zijn nog vele andere voorbeelden te geven, bijvoorbeeld: **grote ogen** staan symbool voor iemand die kinderlijk is en open staat naar de wereld, nieuwsgierig maar kwetsbaar, terwijl **kleine ogen** staan voor iemand die opmerkzaam en doelgericht, vasthoudend, introvert en achterdochtig is; **een breed voorhoofd** wijst op een ruim-denkend persoon, terwijl **een smal voorhoofd** wijst op een bekrompen iemand wijst.

Wat onze gelaatstrekken ook mogen vertellen aan de wereld rondom ons, wij kunnen ervan verzekerd zijn dat YaHWaH een ieder van ons liefheeft vanwege het unieke van ons, waarbij Hij ons langzaam aan zodanig aan het kneden is, dat wij Zijn spiegelbeeld mogen worden. Wat **van belang is: HOE wij omgaan met Zijn kneedwerk.** Als wij ons daartegen verzetten, zullen onze gelaatstrekken en karakter hard en liefdeloos worden; als we daarentegen het omarmen en ons in YaHWaH verheugen dat Hij ons aan het modelleren is, zal **ons gelaat een geest van tevredenheid, beminnelijkheid en geduld uitstralen.**

Dit laatste staat gelijk aan 'het aangezicht van YaHWaH', waardoor het ons mogelijk gemaakt wordt om met Hem van aangezicht tot aangezicht te komen. **Door middel van het modelleren is YaHWaH onze Geest-karakter aan het openbaren:** ons echte zelf, niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld. Door middel van dit modelleren opent YaHWaH 'de deuren van ons gelaat', opdat we Zijn heerlijkheid in ons kunnen blijven vasthouden.

- **"...En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van YaHWaH weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door YaHWaH, die Geest is..."** (2Cor.3:18).

Dus **de ultieme geest / karaktertrek** dat we **in ons gelaat weerspiegeld** zullen zien, is dat van YaHWaH. Mozes had een voorproefje van deze gelaatsuitdrukking, toen hij van de Berg terugkeerde en zijn gelaat 'de geest en heerlijkheid van YaHWaH' uitstraalde:

- **"...Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, (de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, toen hij van de berg afdaalde) wist hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met Hem gesproken had..."** (Exod.34:29).

De gelaatsbeenderen staan symbool voor: de principes die noodzakelijk zijn om ons karakter te ontwikkelen, waardoor uiteindelijk 'de Geest-in-ons' ontsluit wordt; d.i. **het beeld van YaHWaH.**

Er zijn 14 Gelaatsbeenderen. Zoals we in het vorige deel opmerkten, staat **het getal '14'** voor: een dubbele mate van geestelijke volmaaktheid. Als we gekomen zijn TOT HET PUNT van '**dat YaHWaH's karakter van ons gelaat afstraalt**', DAN hebben we geestelijke volmaaktheid bereikt.

- **"...En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van YaHWaH weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door YaHWaH, die Geest is..."** (2Cor.3:18).

De Gelaatsbeenderen **leren ons dus: de principes om** deze heerlijkste belofte te kunnen bereiken.

Er zijn 8 verschillende Gelaatsbeenderen:

▪ <b>Kaakbeen</b>	Tegenwoordigheid van de Heilige Geest	▪ <b>Verhemelte been</b>	Liefde tot YaHWaH en liefde tot de mens
▪ <b>Jukbeen</b>	Waarheid	▪ <b>Neusholte been</b>	Geloof (vertrouwen)
▪ <b>Onderkaak</b>	Straf, tuchtiging, discipline	▪ <b>Neus tussenschot</b>	Werken
▪ <b>Neusbeen</b>	Schuldig bevinding	▪ <b>Traanbeen</b>	Berouw, inkeer

'8' is een interessant getal. Bullinger stelt in zijn boek 'Number in Scripture' dat: "...zoals 7 genoemd werd vanwege de 7<sup>e</sup> dag: 'de dag van volledigheid en rust', zo ook is 8, als de 8<sup>e</sup> dag, over en deze volmaakte volledigheid te boven gaat. Dit getal 8 was in feite de eerste van een nieuwe serie, oftewel: de 8<sup>e</sup>...".

We merken hier dus, dat '8' van belang is in verband met 'het zijn van de 1<sup>e</sup> in een nieuwe serie': dat de volmaakte volledigheid verder te boven gaat. Is dit nu niet wat wij zullen ondervinden, als we de belofte verkregen hebben: dat we ons realiseren naar Zijn beeld getransformeerd te zijn?

▪ We zullen dan ten volle bewust zijn van 'Zijn tegenwoordigheid in ons',	▪ we zullen dan volmaakt zijn 'in het vlees', wat voor ons een nieuw 'tijdperk' doet inluiden, en	▪ als we de 8 <sup>e</sup> dag binnengaan (t.w. van aangezicht tot aangezicht met Hem), dan zullen we niet begrensd worden door tijd en ruimte
---	---	--

Laten we eens kijken naar een Bijbels voorbeeld van 'dit-in-eenheid-komen-met -Vader', of als het ware: **Hem zien van-aangezicht-tot-aangezicht**. Als we het verslag van Jacobs worsteling met de engel lezen in Gen.32:22-31, merken we dat Jacob 's nachts alleen gelaten werd en een engel met hem worstelde tot het aanbreeken van de nieuwe dag.

- Na de hele nacht durende worsteling lezen we dat Jacob door de engel gezegend werd en zijn naam **Jacob** (d.i. '...onderkruiper...') veranderd werd in **Israël** (d.i. '...Elohim heerst...').
- Daarop noemde Jacob de naam van de plaats waar hij worstelde **Pniël** (d.i. '...het aangezicht van Elohim...'), want hij zei, dat hij *Elohim van-aangezicht-tot-aangezicht gezien had en in leven was gebleven*.

Alhoewel over dit verslag nu veel te leren valt, wil ik hier echter de nadruk opleggen: dat Jacob door een donkere nacht heen moest komen om **met zijn fysiek-zinnelijke natuur te worstelen**. Steeds had hij als '...onderkruiper...' gefunctioneerd en stelde altijd zijn vertrouwen op eigen kracht, om de dingen in zijn leven te verkrijgen.

Dit alles veranderde toen hij met de engel worstelde, WAAROP hij begon in te zien

- 'de zwakheid van zijn vlees' & de grootse kracht van zijn hemelse Vader. En ook
- besepte hij nu, dat deze kracht 'van omhoog'... ook in hem tegenwoordig was.

Hij ondervond nu 'het ontsluieren van zijn vlees' en

- merkte nu zelf in... wat hij in feite was.
- Zijn Geest stelde zich nu open, waardoor hij Elohim van aangezicht tot aangezicht kon zien.
- Voor hem kwam op dat moment 1Corinthiers 13:12 IN VERVULLING:

• "...WANT <b>NU</b> zien wij nog door een spiegel, in raadselen	• <b>DOCH STRAKS</b> van aangezicht tot aangezicht
• <b>NU</b> ken ik onvolkomen,	• <b>MAAR DAN</b> zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben..." (1Cor.13:12).

Na afloop van zijn worsteling was Jacob / Israël ook niet langer begrensd door ruimte / tijd. Uiteraard stierf hij een natuurlijke dood, maar in zeker opzicht leefde hij nu ook op een hoger niveau. Dit leiden we af vanuit het volgende vers:

- "...Aanvaard toch het geschenk dat ik je aanbied; omdat Elohim goed voor mij is geweest, zodat het mij aan niets ontbreekt ('...ik heb van alles genoeg...' LUTH.)' Toen hij zo bleef aandringen, nam Ezau het aan..." (Gen.33:11).

In dit vers betekent het woord '...genoeg...':

*'kol' alles, het geheel, volledig, in zijn geheel, totaal, in zijn totaliteit*

We zien dus dat Jacob / Israël alles had, omdat hij in de plaats voor 'alles wat hij in fysiek-zinnelijk opzicht had' **had opgegeven**, 'alles in de Geest' **ontvangen heeft**.

Hij was nu een gebalanceerd mens, naar het beeld van Elohim. **Hij behoefde niets meer te hebben van 'wat de wereld hem zou kunnen geven', omdat hij in Hem ALLES bezat.**

Met deze gedachten in ons achterhoofd, gaan we ieder gelaatsbeen afzonderlijk bestuderen, om de principes die daarmee te maken hebben te leren, waardoor we deze duidelijke aangezicht-tot-aangezicht relatie met Elohim ook kunnen ondervinden.

## KAAKBEEN...



Het Kaakbeen bestaat uit 2 beenderen, die tezamen de bovenkaak vormen.

Elk been bestaat uit een grote weefselholte en 4 uitsteeksels. Deze 4 uitsteeksels zijn

- het jukbeen,
- neusbeen,
- tandkas en
- gehemelte

zygomatic	Het jukbeen (Latijn: Os zygomaticum) is een gepaard <u>bot</u> dat deel uitmaakt van de <u>schedel</u> . Het bevindt zich aan de voorkant van het <u>hoofd</u> , bovenaan de <u>wang</u> en maakt onderdeel uit van de <u>oogkas</u> en van de wand van de neusholte. De plaatsing en vorm van de jukbeenderen is van grote invloed op de aanblik van het gezicht.
maxilla	De maxilla of bovenkaak is een deel van de aangezichtsschedel
palate	ghemelte; <b>smaak</b> (zintuig)
alveolar	De tandkas (ook tandrichel, tandrif, palatum) is de boog van been waarin de <u>tanden</u> zijn verworteld. De Latijnse term is alveolus dentalis. De tandkas speelt als passieve <u>articulator</u> een belangrijke rol in de productie van <b>menselijke spraak</b>

In de Schrift wordt ons geleerd dat de Heilige Geest 4 taken heeft, waarbij dus **het Kaakbeen** symbool staat voor **'de hulp van de Trooster' om ons karakter te vormen**, opdat wij van aangezicht tot aangezicht kunnen komen met onze Schepper. DE 4 TAKEN van de Heilige Geest zijn:

- |   |                                       |                               |                               |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| • De wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid & oordeel | • Ons de weg wijzen tot alle waarheid | • Ons de toekomst verkondigen | • Om YaHshua te verheerlijken |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
- "...En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;...doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen..." (Joh.16:8, 13-14).

Wanneer we naar **de 4 uitsteeksel van het Kaakbeen & de 4 taken van de Heilige Geest** kijken, dan kunnen we ze heel gemakkelijk bij elkaar brengen.

- **Ten eerste:**  
De bovenkaak wordt via hun 'zygomatic processes' (zie afbeelding) met het Jukbeen verbonden. Het Jukbeen staat symbool voor 'het principe van Waarheid'. Daarom is **de taak** van de Heilige Geest hier: **"...ons in alle waarheid geleiden..."**.
- **Ten tweede:**  
Het Neusbeen uitsteeksel van de Bovenkaak staat in verbinding met vele beenderen: het Zeefbeen (gebed), het Voorhoofdsbeen (zegel van YaHWaH), het Neusbeen (schuldig bevinding), de Neusholte (geloof) en het Traanbeen ( berouw / inkeer. Het uitsteeksel is een belangrijk bestanddeel van het neus gebied, vandaar de naam. Nu we merken dat het neusbeen symbool staat voor het principe van schuldig bevinding, kan men stellen dat **de taak** van de Heilige Geest hier is om: **"...de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel..."**.

○ **Ten derde:**

De tandkas uitsteeksel (zie afbeelding: *alveolar process*) van de bovenkaak, voorziet in de plek voor de inplanting van de tanden. In elk kaakbeen zijn 8 holtes (wat op een totaal van 16 boventanden komt), waarbij de grootte en diepte afhankelijk is van de tanden die erin geplaatst worden.

'8' is een interessant getal. Bullinger heft over het getal '8' het volgende te zeggen:

*"...zoals 7 genoemd werd vanwege de 7<sup>e</sup> dag: 'de dag van volledigheid en rust', zo ook is 8, als de 8<sup>e</sup> dag, over en deze volmaakte volledigheid te boven gaat. Dit getal 8 was in feite de eerste van een nieuwe serie, oftewel: de 8<sup>e</sup>..."*

De taak van de heilige Geest is hier: *"...de toekomst zal Hij u verkondigen..."*. Dit komt, omdat het **getal '8'** het begin is van een nieuwe serie, nog onbekend voor ons, totdat de heilige Geest dit binnenin ons openbaart.

○ **Ten vierde:**

De gehemelte uitsteeksel (zie afbeelding: *palate process*) van de bovenkaak, voorziet in de plek voor het neustussenschot (de werken), doch nog meer zichtbaar is het verbonden met het Verhemelte been en tezamen het harde verhemelte uitmaken, oftewel het beenachtige dak van de mondholte.

'Omdat het Verhemelte been symbool staat voor 'het principe van Liefde', is de taak van de heilige Geest hier: *"...YaHshua verheerlijken ..."*. Als we Hem liefhebben, verheerlijken wij Hem.

Hoe schitterend heeft YaHWaH ons geschapen, dat Zijn wonderbare Waarheid verborgen is in onze anatomie!

### De Ontwikkeling van het Kaakbeen...

Tot aan de adolescentie groeit het Kaakbeen, met als gevolg dat ons aangezicht langer wordt. Hieruit blijkt dat we 'geestelijk volwassener' worden, de Geest wordt in ons meer en meer ontsluitend, wat te merken valt in ons aangezicht / karaktertrekken.

- Het is door middel van de Geest dat **onze innerlijke dorst** naar 'de kennis van & over onze Hemelse Vader geleest wordt. En
- Het is door middel van deze Geest, dat we uiteindelijk getransformeerd worden naar Zijn Beeld, zodat **uit ons-zijn 'die rivier van levend water' kan gaan stromen**: Zijn Geest, voor het welzijn en zegen voor de gehele schepping:
- *"...Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien..."* (Joh.7:38).

### De verbindingen van het Kaakbeen...

Net zoals het Wiggebeen van de schedel, staat het Kaakbeen bekend als de 'hoeksteen' van de aangezichts schedel. Het is verbonden met al de beenderen van de aangezichtsschedel, met uitzondering dan van de onderkaak. **De Onderkaak** staat symbool voor discipline / oordeel, straf. Net zoals de Geest volmaakt is, door niets te willen geen discipline meer vereist is, hoeft dit been geen verbinding te hebben met **de Bovenkaak**.

Het enige rechtstreekse contact dat de 2 beenderen met elkaar hebben is,

- als 'de boventanden van de bovenkaak' NEERKOMEN OP 'de ondertanden van de onderkaak', als het voedsel gekauwd wordt.
- Zowel de Geest als de discipline IS NOODZAKELIJK OM ons te voeden & OM ons karakter te vormen naar het beeld van Elohim.

**ZONDER 'de hoeksteenbeen van de schedel'** (het Wiggebeen; dat de Ark des Verbonds symboliseert – het definitieve uitwissen van onze zonden d.m.v. het bloed van YaHshua) – kunnen wij **GEEN verlossing** verkrijgen. Zo ook toont het Boven Kaakbeen ('de hoeksteenbeen van de aangezichtsbeenderen') ons aan, dat **ons karakter PAS** ontwikkeld kan worden & naar het beeld van Elohim (dat Geest is) gevormd wordt, **ALS de Heilige Geest binnenin ons aan het werk is**.

Pagina 4 van 10

**De Aangezichtsschedel - Deel 1**

www.returning-home.net

Dit leert ons eigenlijk, dat we vanuit onze eigen fysieke vlees NIETS kunnen doe, waardoor we naar het beeld van Elohim gemaakt worden. We moeten niet op onze eigen kracht vertrouwen, aangezien dit NIET VOLDOENDE is voor ons om voor Hem aanvaardbaar is. De hoeksteen is dit: de enige manier waarop we ooit met Hem van-aangezicht-tot-aangezicht met Hem kunnen komen is 'door de inwerking van Zijn Geest in ons'.

Elke zijde van het Kaakbeen staat in verbinding met 8 verschillende beenderen: het Voorhoofdsbeen, het Zeefbeen, het Neustussenschotbeen, het Traanbeen, het Neusbeen, Verhemeltebeen, het Jukbeen en de Neusholte.

Het getal '8' is niet alleen *het getal van 'het nieuwe begin'*, OOK is '8' het getal van 'super overvloed & opstanding'.

- **"...Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten..."** (Gal.6:8).

Net zoals de 8 verschillende beenderen met elkaar verbonden zijn, staan **de 2 Kaakbeenderen** ook in verbinding met elkaar. Heel interessant is dat zij daardoor **in eenheid aan elkaar verbonden**, waardoor in zeker opzicht één been gemaakt wordt vanuit twee. Dit roep in ons denken het volgende op: we moeten YaHWaH in één Geest dienen, net zoals Hij één is.

Ook illustreert dit ons, dat als de Geest binnenin ons (dat van Hem afkomstig is) ten volle ontsluierd is, we met Hem ver-één-igd zijn en niet langer meer door een wazige spiegel kijken, doch elkaar veeleer van-aangezicht-tot-aangezicht kunnen zien. **We zullen met Hem in Geest ver-één-igd zijn, we zullen één worden!** Hoe schitterend is het om 'de eenheid van Geest' ook in de anatomie van ons lichaam te zien!

- **"...Maar wie zich met de Meester ver-één-igt, is met Hem één geest..."** (1Cor.6:17).
- **"...Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader..."** (Efe.2:18).
- **"...vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop, waarvoor Elohim's roeping borg staat. Eén Meester, één geloof, één doop. Eén Elohim en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen..."** (Efe.4:3-6).

Als deze eenheid tussen de 2 Kaakbenen niet plaatsvindt, wordt ons aangezicht uiteraard ontsierd en zullen we niet in één Geest van-aangezicht-tot-aangezicht met Elohim kunnen komen. Daarom moeten we **geen opstandige geest** van de menselijke natuur hebben dat zich **tegen de Geest van YaHWaH opstelt**, maar moeten we (net zoals David) YaHWaH vragen: in ons een standvastige Geest te **hernieuwen**, waardoor ons hart voor Hem **herschappen** kan worden:

- **"...Schep mij een rein hart, o Elohim, en HERnieuw in mijn binnenste een vaste geest. HERgeef mij de blijdschap over uw heil (verlossing), en steun mij door een gewillige geest..."** (Psalm 51:10).

De woorden '**...hernieuw...**' en '**...hergeef...**' zijn hier van belang, aangezien hieruit blijkt dat we op enig moment de 'volheid' alreeds gehad hadden, we waren alreeds één met Vader. Doch vanwege 'de val' heeft *een andere geest* voor ons meer de aandacht gekregen, een geest dat ons weg zal leiden van onze oorsprong. Als eenmaal **de Geest in ons hernieuwd** is, kunnen **we hersteld worden in 'de belijdschap van Zijn verlossing', door Zijn gewillige Geest gesteund** te worden.

- **"...Wee de opstandige kinderen, luidt het woord van YaHWaH, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen..."** (Jes.30:1).

Hieruit halen we voor ons 'de les van eenheid', vanuit de Kaakbeenderen. Er is pas sprake van waarachtige eenheid als **de opstandige geest' is weggedaan**, waarop YaHWaH's Geest binnenin ons ver-één-igd zal zijn met Hem, wanneer we Hem '**...van aangezicht tot aangezicht...**' ontmoeten.

Nu de andere 8 beenderen, waarmee het Kaakbeen in verbinding staat:

- ☀ **Het Voorhoofdsbeen staat symbool voor 'de zegel van YaHWaH'**. YaHWaH is Geest, waardoor **Zijn zegel** op ons, ook van Geest is;
  - **"...In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte..."** (Efe.1:13).



**Het Zeebeen staat symbool voor 'het principe van gebed'.** Ons is geboden om Elohim in Geest & in Waarheid te dienen.

- **"...Elohim is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid..."** (Joh.4:24).

Door middel van **gebed & godsvrucht**, dienen we YaHWaH. Dit moeten **in Geest** gedaan worden.

Ook de Geest pleit voor ons, in ons gebedsleven

- **"...En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen..."** (Rom.8:26).



**Het Neustussenschot staat symbool voor 'onze werken'.** Juist door middel van de Geest kunnen we 'de werken van YaHWaH' doen, niet door middel van onze eigen kracht.

- **"...De Geest van YaHWaH is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalft heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar van YaHWaH..."** (Luc.4:18-19).



**Het Traanbeen staat symbool voor 'het principe van berouw / inkeer'.** Zonder de Geest kunnen we niet tot berouw / inkeer komen, aangezien de Geest in ons 'de bewustwording van ons-verkeerd-doen' opwekt.

- **"...Hem heeft Elohim door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die Elohim hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn..."** (Hand.5:31-32).



**Het Neusbeen staat symbool voor 'het principe van schuldig bevinding'.** De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van: zonde, gerechtigheid en oordeel.

- **"...En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel..."** (Joh.16:8).



**Het Verhemeltebeen staat symbool voor 'liefde'.** YaHWaH is Liefde en Hij is Geest. Hij woont in ons als we elkaar liefhebben & wij wonen in Hem door middel van Zijn Geest binnenin ons. De twee (Liefde & de Geest) zijn intiem aan elkaar verbonden.

- **"...Geliefden, indien Elohim ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit Elohim aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft Elohim in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft..."** (1Joh.4:11-13).



**Het Jukbeen staat symbool voor 'waarheid'.** De Geest zal ons in alle waarheid leiden.

- **"...doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen..."** (Joh.16:13).



**De Neusholte staat symbool voor 'geloof'.** De Geest zal ons in alle waarheid leiden. Het geloof is een vaste grond van wat hij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Zo zijn de dieper liggende dingen van YaHWaH verborgen voor 'de fysieke mens' en worden openbaar gemaakt door middel van Zijn Geest en door middel van getrouwelijkheid geloofd.

- **"...en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en Heilige Geest..."** (Hand.6:5).

## Spieraanhechtingen aan het Kaakbeen...

Omdat er aan elk van beide Kaakbeenderen **12** spieren gehecht zijn, wordt het in totaal dus **24** spieren. Bullinger heeft over **het getal '12'** het volgende te zeggen:

- "...'12' is een volmaakt getal, wat duidt op: 'volmaaktheid van bestuur'. We kunnen dit in alles als veelvoud van 12 vinden, dat te maken heeft met bestuur / leiding geven / heersen...".

Over **het getal '24'** het volgende te zeggen: "...'24' is een veelvoud van 12, wat uitdrukking geeft aan een hogere vorm van dezelfde duiding. Het is het getal dat gekoppeld is aan hemelse heerschappij en eredienst, waarvan de aardse vorm in Israël slechts een kopie was...".

Is dit niet schitterend? Als 'de Geest van YaHWaH' binnenin ons eenmaal volledig ontsluit is en we met Hem ver-ee-n-igd zijn in de Geest, dan kunnen we Hem van-aangezicht-tot-aangezicht zien en kennen we onszelf zoals we gekend zijn. Het uiteindelijk resultaat hiervan is dat we Hem kunnen dienen, met Hem in Zijn koninkrijk kunnen heersen en regeren!

- "...En wij allen spiegelen met ongesluit gelaat de heerlijkheid van YaHWaH terug, en worden zelfs steeds heerlijker in zijn beeld herschepen, zoals dit door de Geest van YaHWaH geschied..." (2Cor.3:18).
- "...Nu ik een man ben, leg ik het kinderlijke af. Thans zien wij in een wazige spiegel; Straks van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten halve; Straks ken ik ten volle, zoals ik zelf ben gekend..." (1Cor.13:12).
- "...Gij hebt ze gemaakt voor onze Elohim tot koningen en priesters, en heersen zullen ze over de aarde..." (Opb.5:10).

## Het JUKBEEN..

Het jukbeen (Latijn: *Os zygomaticum*) is een gepaard bot dat deel uitmaakt van de schedel. Het bevindt zich aan de voorkant van het hoofd, bovenaan de wangen en maakt onderdeel uit van de oogkas en van de wand van de neusholte. De plaatsing en vorm van de jukbeenderen is van grote invloed op de aanblik van het gezicht.

De Jukbeenderen staan symbool voor 'het principe van Waarheid'. YaHshua, die '...de Weg, de Waarheid en het Leven...', keerde zijn wangen toe naar zijn vijanden. Het was een profetie van YaHshua's lijden, als direct gevolg van 'dat hij getrouw bleef aan de Waarheid'.

▪ "...Mijn rug bied ik hun, die mij slaan, mijn wangen bied ik, die mij de baard uitrukken; ik houd mijn gelaat niet verborgen voor smaad en bespuwing..." (Jes.50:6).

Evenzo zullen allen die YaHshua in Waarheid volgen, verdrukking ondergaan. (2Tim.3:12).

▪ "...Inderdaad, allen zullen vervolgd worden, die in de Messias YaHshua godvruchtig willen leven..."

In 2Kron.18:13, 23 lezen we over een jongeman Micha, die omdat hij besloot om 'de waarheid van YaHWaH's Woord' te spreken (in plaats van om de mens te behagen), op zijn wangen geslagen werd.

▪ "...Maar Micha antwoordde: 'Zowaar YaHWaH leeft: ik zal slechts zeggen wat mijn Elohim mij opdraagt...'... Toen kwam Sidkia, de zoon van Kenaana, naderbij. Hij sloeg Micha op de wang en zei: 'Langs welke weg zou de geest van YaHWaH mij verlaten hebben, om te spreken tot jou?'..."

Er zijn nog meer interessante aspecten in dit verslag van Micha, dat ik hier graag zou willen aanduiden. Toen Micha het Woord van YaHWaH tot de Koning sprak, zei jij dat hij YaHWaH zag zitten op Zijn troon, waarbij het engelenschaar links en rechts van Hem zaten.

Hier had Micha net zoals Jacob (toen hij de engel van Elohim te Mahanaim zag, met het in evenwicht brengen van links – rechts, mannelijk & vrouwelijk, Geest & ziel) zijn Trompettenfeest ervaring. Wanneer binnenin onszelf dit in evenwicht brengen zich afgespeeld heeft, kunnen ook wij één-met-YaHWaH komen.

- "...Bij hun aanblik riep Jacob uit: Dit is het leger van Elohim! En hij noemde die plaats Machanaim (= "twee kampementen")..." (Gen.32:2).
- "...Micha zei: Daarom, hoort het woord van YaHWaH. Ik zag YaHWaH op Zijn troon zitten, terwijl het gans heer des hemels aan Zijn rechterhand en aan Zijn linkerhand stond..." (2Kron.18:18).

Doch net zoals Jacob, ging Micha (nadat hij deze visioen had verteld) niet rechtstreeks in 'de rust van Loofhutten'. In plaats daarvan werd Micha in de gevangenis geworpen **op water & brood**, net zoals Jacob **een ellendige periode** moest doormaken. Dit illustreerde hun Grote Verzoendag periode. Men moet door ellende heen gaan, om ten leven opgewekt te worden:

- "...Toen raakte Jakob in hevige angst en benauwdheid. Hij verdeelde het volk, dat hem vergezelde, met de schapen, runderen en kamelen in twee groepen..." (Gen.32:7).
- "...De koning beveelt, hem in de gevangenis te houden, en hem brood en water der verdrukking (slecht eten en drinken) te geven, totdat hij ongedeerd terugkomt..." (2Kron.18:26).

We kennen het verslag van Jacob, dat zijn Grote Verzoendag-ervaring in Pniël culmineerde, waar hij met de engel worstelde. Het einde van deze worsteling betekende voor Jacob, dat zijn naam veranderd werd in Israël, oftewel '...Elohim heerst...'.

Jacob noemde de plaats Pniël, wat betekent '...naar Elohims aangezicht gewend...'. Als gevolg van deze worsteling & verdrukking, KON HIJ met Trompettenfeest **blijk geven van** het visioen, door van-aangezicht-tot-aangezicht voor Elohim te komen als een gebalanceerd iemand, die **goed drongen was van** de oppermacht van Elohim. Zodoende kon Jacob / Israël **nu doorreizen naar** 'de rust van Loofhutten', wat ook gebeurde...door naar Sukkot (= '...[loof]hutten...') te reizen:

- "...Maar Jakob brak op naar Sukkot en hij bouwde zich daar een huis, en voor zijn kudde maakte hij hutten. Daarom noemde hij die plaats Sukkot..." (Gen.33:17).

In het verslag van Micha wordt ons in de Schrift niets verteld wat er met hem gebeurde, nadat hij in de gevangenis geworpen werd. Maar in 'de betekenis van zijn naam' zullen wij zijn uiteindelijke bestemming kunnen lezen:

- "...Daarop riep de koning van Israël een hoveling en zei: Haal dadelijk Micha de zoon van Jimla!..." (2Kron.18:8).

Micha betekent '...wie is gelijk aan Elohim...', en is de zoon van Imla, dat betekent '...hij die Elohim tot vervulling zal brengen...'. We merken dat Micha de karakteristieke kenmerken van Elohim heeft en in de tegenwoordigheid van Hem (Die hij zo plichtsgetrouw diende) uit zijn benarde positie zal worden opgelicht! Interessant is als we verder in het verslag van 2 Kronieken gaan, dat koning Josafat van Juda (die geconfronteerd werd met een vijand) het gehele land aanzette tot gebed en het uitroepen van een vasten (Grote Verzoendag – verootmoediging van de ziel) om zich tot YaHWaH te richten:

- "...Toen werd Josafat bevreesd en stelde zijn aangezicht om YaHWaH te zoeken; hij riep voor geheel Juda een vasten uit..." (2Kron.20:3).

Als we in de Schrift verder lezen, merken we dat **als gevolg van** deze verootmoediging koning Josafat en zijn volk (dank zij de kracht van YaHWaH) verlost werden van hun vijanden en nu 'de rust' (Loofhutten – een tijd van rust en heling) konden ondervinden.

- "...En de schrik van Elohim viel op alle koninkrijken der wereld, toen zij hoorden dat YaHWaH tegen Israëls vijanden gestreden had, maar het koninkrijk van Josafat had rust, want zijn Elohim gaf hem vrede aan alle kanten..." (2Kron.20:29-30).

Dus indirect was Micha er de oorzaak van dat het volk van Israel 'in rust gebracht' werd, en hen daarom tot Loofhutten leidde.

## Het JUKBEEN & het getal '4'...

Als je je bezig gaat houden met 'de anatomie van dit been', zal je merken dat het getal '4' prominent aanwezig is. Elk Jukbeen staat symbool voor "het verrichten van een uitwendig & inwendig onderzoek";

- |    |   |
|----|---|
| en | <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>4 uitsteeksels</b> : de voorkant, de oogkas, de kaak en het slaapbeen</li><li>○ <b>4 kanten</b> en vervolgens</li><li>○ <b>4 beenderen</b> : die het Jukbeen met elkaar verbinden: 3 van de schedel (voorhoofdsbeen, wiggebeen en slaapbeen) en de bovenkaak</li><li>○ <b>4 spieren</b> : die verbonden zijn met het Jukbeen</li></ul> |
|----|---|



'4' is het getal van 'scheppen', en het was door het Woord van YaHWaH, dat de hemelen werden gemaakt, en Zijn Woord is Waarheid:

- *"...Door het woord van YaHWaH zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heir..."* (Psalm 33:6).
- *"...Heilig hen in uw waarheid; Uw woord is de waarheid..."* (Joh.17:17).

## Verbindingen met het Jukbeen..

Zoals we al merkten, is het Jukbeen met 4 andere beenderen verbonden: voorhoofsbeen, wiggebeen, slaapbeen en de bovenkaak.

Als je kijkt naar de positie van dit been binnen de schedel, dan merk je dat **dit functioneert als een verbindingspunt** (aansluitklem) TUSSEN de Bovenkaak ('de tegenwoordigheid van de heilige Geest) & het Voorhoofsbeen ('de zegel van YaHWaH). Hieruit blijkt, dat: als ONS KARAKTER VERVOLMAAKT wordt d.m.v. 'het werk van de Heilige Geest' (de Bovenkaak) en we 'het beeld van YaHshua' (die de weg, de waarheid & het leven' is; het Jukbeen) reflecteren, dat dan VADER ZIJN ZEGEL OP ONS (het Voorhoofsbeen) zal drukken.

Deze principes worden in de Schrift uiteen gezet, waarin we lezen dat YaHshua (in zijn verblijf op aarde als mens) aan de gelovigen **Vaders' naam** (d.i. Zijn karakter: WIE Hij is, Zijn Geest, Zijn waarheid) **bekend maakte**.

- *"...en Ik heb hun Uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmee Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen..."* (Joh.17:26).

Omdat YaHWaH Geest is, kon deze uitspraak van YaHshua enkel begrepen worden door 'degenen die door de Geest geleid werden', aangezien het vlees (of fysiek-zinnelijke natuur) datgene van de Geest niet kan begrijpen:

- *"...De ongeestelijke mens toch neemt niet datgene aan wat van Elohims Geest komt; want dat is in zijn oog dwaasheid. Hij kan het ook niet kennen, omdat het geestelijk moet beoordeeld worden..."* (1Cor.2:14).

We zien hier dus 'de werking van de bovenkaak', dat gekoppeld is aan 'de waarheid van het jukbeen'. Zonder de Geest kunnen we niet 'de waarheid van YaHWaH' begrijpen.

Hoe zit het dan met 'de verbinding van het voorhoofsbeen met het jukbeen': waar past dit dan? In Openbaring 3:12 lezen we, dat over 'het zegel' gesproken wordt, *in verband met Zijn naam*:

- *"...ik zal op hem de naam van mijn Elohim schrijven en den naam der stad van mijn Elohim, het Nieuw Jeruzalem, dat uit den hemel neerdaalt van mijn Elohim, en mijn nieuwe naam..."* (Opb.3:12).

Vanuit 'de naam van een persoon' (of wezen) blijkt 'de waarheid' m.b.t. zijn / haar karakter. Dus als wij één-met-Hem worden, wordt **Zijn naam** (Jukbeen) **op ons** geschreven als zegel (Voorhoofsbeen).

We zien hier dus 'de verbinding' tussen de Geest (Kaakbeen), de waarheid (Jukbeen) & het zegel (Voorhoofd). De tegenwoordigheid van de Heilige Geest & het zegel van YaHWaH wordt door 'de Waarheid' met elkaar verbonden. Zonder de Waarheid kunnen beiden niet openbaar gemaakt worden. Het is verbazingwekkend hoe **YaHshua** (die symbool staat voor de waarheid, de weg & het leven) **DE SLEUTEL is voor** zowel de heilige Geest (dat voor ons mogelijk gemaakt werd door zijn dood en opstanding) & het zegel van YaHWaH (dat ons zal beschermen tegen totale verderf, opdat we het leven mogen binnengaan).

Nu we het belang ingezien hebben van de verbindingen van het Jukbeen met het Kaak- en Voorhoofsbeen, kijken we ook naar de andere 2 beenderen die **verbonden zijn met het Slaapbeen en het Wiggebeen**.

Het Jukbeen verbindt het Kaakbeen (de tegenwoordigheid van de Heilige Geest) met het Slaapbeen (wat symbool staat voor 'de beloften van YaHWaH). Op deze manier kunnen we zien dat ook YaHshua (of de waarheid Jukbeen) noodzakelijk is om de beloften (Slaapbeen) te kunnen ontvangen, dat voortkomt uit 'de inwoning van de Geest (het Kaakbeen).

Dit wordt in de Schrift geïllustreerd door het verslag van Kaleb. Kaleb had '*...een andere geest ...*' (Kaakbeen) en volgde Vader helemaal (geloofde de waarheid – Jukbeen), waardoor het voor hem mogelijk werd om het beloofde land (Slaapbeen) in te mogen gaan:

- **“...Doch omdat bij mijn knecht Kaleb een andere geest geweest is en hij Mij volkomen gevolgd heeft, zal Ik hem naar het land brengen, waar hij heen geweest is, en zijn nakomelingschap zal het bezitten...”** (Num.14:24).

Als laatste is het Jukbeen verbonden met **het Wiggebeen**, wat symbool staat voor **de Ark des Verbonds**. Het is **bij de Ark des Verbonds** dat wij **gemeenschap hebben met** Vader, Die ‘de Waarheid’ is. **Hier** is het dat wij Hem **leren ‘...kennen...’**.

Op het Verzoendeksel is het dat **‘het bloed van YaHshua’ gesprenkeld** werd: het volmaakte Offer voor de kwijtschelding van onze zonden. Waarom werd dit bloed gesprenkeld?

- Opdat wij **gezuiverd voor Hem** kunnen komen te staan,
- opdat wij **met Hem** in Waarheid mogen **(ver)blijven!**

### **Spieraanhechtingen aan het Jukbeen..**

Zoals we voordien al opgemerkt hebben, zijn er 4 spieren gehecht aan het Jukbeen.

‘4’ is het getal van ‘scheppen’: Vader heeft alles door Zijn Woord gemaakt, en Zijn Woord is Waarheid.



(vervolg: “De Aangezichtsschedel”, deel 2)